

# e-Bubbels uit Filosofenfontein



11 april 2025

# Voorwoord

Beste lezers,

Lichtmis is voorbij. Straks begint de Goede Week en herdenken we de kruisdood van Christus. Met Pasen vieren we de overwinning van het leven op de dood. Er wordt gezaaid en geplant: de natuur ontwaakt en komt tot groei en bloei. Aan iedereen een zonnig verrijzenisfeest toegewenst.

Graag jullie bijdragen voor het volgende nummer insturen vóór 1 juni 2025 naar [info@filosofenfontein.be](mailto:info@filosofenfontein.be).



Veel leesplezier,  
Marie-Josée en Jacqueline

## Inhoudstafel met links

Voorwoord .....	2
Inhoudstafel met links .....	2
Info van de FF-gemeenschap.....	3
Activiteiten in de volgende maanden .....	3
Bericht van de werkgroep Toekomst Filosofenfontein.....	3
Resurrexit 2025: een dagelijkse meditatietekst tussen Pasen en Pinksteren.....	4
Verse vijgen na Pasen: poetsbeurt van de kapel op donderdagvoormiddag 1 mei 2025 .....	5
Avondprogramma 2024-2025 - dinsdagavonden om 20 uur in Filosofenfontein .....	5
Nieuws van Amnesty International .....	5
Onze vastenvieringen en de campagne van Broederlijk Delen .....	6
Verslag aperitif mondial op 9 maart 2025 rond Zeedling - Gastspreker Filip Geuens.....	7
Mijmeringen van kapelgangers .....	9
Stilte in actie.....	9
e-Kaarsje.....	10
Film 'De Passie' .....	10
Paasboodschap .....	11
Op e-Pero bij .....	12
Waarom paaseieren met Pasen?.....	12
Gods volk onderweg: Keep on smiling.....	13
Informatie en interessante weetjes.....	14
Aanbevolen externe activiteiten voor de volgende maanden .....	14
Uitnodiging tot deelname aan collectieve klimaatacties .....	14
De Donut-economie: een globaal en lokaal verhaal.....	15
Boekbespreking: 'De kerk als contrastgemeenschap - Kerk-zijn in een seculiere tijd' - Dick Wolters .....	15
Boekvoorstelling: 'De bisschop van Rome en de theologen van Leuven' - 24 theologen van KU Leuven.....	15
Boekbespreking: 'Hoe maak je een stadsklooster?' - Tim Brys.....	16
Amnesty International: de zaak dr. Ahmadreza Djalali opnieuw onder de aandacht .....	16
En tot slot.....	17
De tuin is blauw.....	17

# Info van de FF-gemeenschap

## *Activiteiten in de volgende maanden*

- **Palmzondag 13 april 2025:** Zoomviering om 10.30 uur (kapel onbereikbaar). Deelnemen kan, door te klikken op [deze link](#).
- **Witte Donderdag 17 april 2025:** Viering om 20 uur.
- **Goede Vrijdag 18 april 2025:** Viering om 20 uur.
- **Paaszaterdag 19 april 2025:** Paaswake om 21 uur.
- **Paaszondag 20 april 2025:** GEEN viering.
- **Zondag 27 april 2025:** Kort kerkberaad na de viering, i.v.m. de toekomst van Filosofenfontein.
- **Donderdag 1 mei 2025:** Poetsbeurt kapel Filosofenfontein in de voormiddag.
- **Dinsdag 6 mei 2025:** Avondprogramma met Geert Moons over Franz Kafka, een sterveling zoals u en ik.
- **Zondag 25 mei 2025:** Aperitif mondial n.a.v. de biodiversiteitsweek.
- **Zondag 15 juni 2025:** Kerkberaad na de viering.
- **Zaterdag 30 augustus 2025:** FONTEINFEEST - Save the date.

Meer info in verband met deze activiteiten vind je verder in dit nummer of in de kalender op onze [website via deze link](#).



Terug naar inhoudstafel

## *Bericht van de werkgroep Toekomst Filosofenfontein*

*door Frank Cuypers en Jean-Pierre Rammant*

Op zondag 30 maart 2025 was Philippe Cochinaux O.P., prior van de dominicanen te Leuven, te gast in onze kapelgemeenschap.

We kregen de kans om allerlei vragen te stellen over de geboden optie om met Filosofenfontein te verhuizen naar het klooster te Leuven. Philippe Cochinaux vermeldde dat het klooster volop in verbouwing is, met een grondige renovatie van de kerk en met ruimten voor vergaderingen en voor lezingen. Met een knipoog voegde hij toe dat de dominicanen overwegen een pub te openen op zondagavond met pizza en frietjes voor studenten, zoals nu al het geval is in Louvain-la-Neuve. Het vernieuwde klooster zal vermoedelijk openen in september 2026. Hij verwelkomde de komst van onze kapelgemeenschap met open armen.

Aangezien de kapelgemeenschap de eigen viering en de eigen werking centraal plaatst bij de keuze van een nieuwe locatie en ons voor beide elementen ook de nodige autonomie wordt gegarandeerd, adviseert de werkgroep om het aanbod van het dominicanenklooster in Leuven te aanvaarden. Daarnaast blijft de werkgroep inzetten op het uitbouwen van een netwerk van geloofsgemeenschappen in de regio Leuven om maatschappelijke en culturele thema's draagkracht te geven.

Om de keuze formeel te beslissen wordt een bijzonder kerkberaad georganiseerd op zondag 27 april 2025, onmiddellijk na de viering. De beslissing wordt genomen door de gemeenschap, bij meerderheid van stemmen. Wie niet aanwezig kan zijn, mag een geschreven volmacht meegeven aan een medelid van de gemeenschap. Na de viering op 27 april worden stemformulieren (met hierop enkel ja/nee) rondgedeeld; de gewone leden en de toetredende leden (zoals digitaal bijgehouden door het FIFO ICT team en raadpleegbaar op de website [www.filosofenfontein.be](http://www.filosofenfontein.be)) hebben stemrecht.

Een kort verslag van het gesprek met Philippe Cochinaux O.P. kan je lezen op de website. Het is alleen toegankelijk voor de mensen die lid zijn van FIFO VZW, en daarvoor moet je je eerst aanmelden op de website. Het document is te vinden onder 'Over ons' > 'vzw Kapelgemeenschap Filosofenfontein' > 'Interne documenten FIFO VZW' of via [deze link](#).

Als je een probleem hebt om het te lezen of als je vragen of opmerkingen hebt, contacteer ons gerust via [info@filosofenfontein.be](mailto:info@filosofenfontein.be).



[Terug naar inhoudstafel](#)

## ***Resurrexit 2025: een dagelijkse meditatietekst tussen Pasen en Pinksteren***

*door Jef Schoenaerts*

Net als de vorige jaren is ook dit jaar door de dominicanen werk gemaakt van Resurrexit. Het is een initiatief dat van Pasen tot Pinksteren voorziet in een dagelijkse meditatieve tekst bij een bijbelboek. Dit jaar lezen we de **Handelingen van de apostelen**.

Het boek vertelt de geschiedenis van de eerste christenen. Met vallen en opstaan zochten ze een weg doorheen de vele obstakels die de christengemeenten dienden aan te pakken: de relationele spanningen binnen de gemeenschappen, hun verhouding met de joden, de interne verdeeldheid over wie tot de groep mocht toetreden en onder welke voorwaarden, de vervolgingen waarin ze terecht kwamen ... We volgen welke rol sterke figuren als Petrus en Paulus en vele anderen daarin speelden. We gaan mee op reis met Paulus, de onvermoeibare verkondiger van de blijde boodschap. En door dat alles blijkt de heilige Geest van bij de start op cruciale momenten een sleutelrol te vervullen.

Een aandachtige lezer zal merken hoe inspirerend dit bijbelboek kan zijn voor uitdagingen die wij vandaag als gelovigen en als kerk ervaren.

Elke dag brengt een broeder dominicaan of een lekendominicaan uit Vlaanderen of uit Nederland via een videopodcast een korte meditatie waarbij we in vijftig dagen doorheen het hele boek gaan. Zo worden we - in het spoor van de eerste christenen - zelf ook 'mensen van de weg'.

In de liturgie van de paastijd lezen we op zondag regelmatig bepaalde passages uit de Handelingen. Een stimulans om met dagelijkse, kleine porties uiteindelijk ook het hele verhaal te volgen.

In een mailing zal je binnenkort de manier vernemen hoe je voor dit initiatief kan inschrijven.



[Terug naar inhoudstafel](#)

## ***Verse vijgen na Pasen:***

### ***poetsbeurt van de kapel op donderdagvoormiddag 1 mei 2025***

*door Jef Schoenaerts*

Traditioneel wordt 1 mei, de dag van de arbeid, in Filosofenfontein uitbundig en ijverig gevierd door ... te werken uiteraard. Al jaren is het de dag waarop de kapel een grondige poetsbeurt krijgt: niet zomaar even wat vegen tussen de stoelen en wat met een stofvod rondwandelen maar grondig poetsen 'met nat', met de stofzuiger, met de dweil en dit door vrijwilligers die met arendsogen elk stofnet, elke voetafdruk, elke kaarsvetvlek opsporen en genadeloos te lijf gaan.

Voel je je geroepen om een handje (of een voetje) toe te steken, aarzel niet toe te treden tot de groep van poetsSTERREN. Voorkennis of ervaring is niet vereist. Koffie met koekjes, een fijne werksfeer, eeuwige erkentelijkheid worden je deel (aflaten zijn helaas uitverkocht).

Wil je deelnemen? Noteer dan je naam op het blad aan de valven in de inkomhal van de kapel (en/of stuur een mailtje met de inschrijving naar [jefschoenaerts@hotmail.com](mailto:jefschoenaerts@hotmail.com)).



Terug naar inhoudstafel

## ***Avondprogramma 2024-2025 - dinsdagavonden om 20 uur in Filosofenfontein***

*door Jan Degraeuwe*

### **Geert Moons: 'Franz Kafka, een sterveling zoals u en ik' - 6 mei 2025**

100 jaar geleden overleed Franz Kafka. Wie was die bijzondere man en uitzonderlijk schrijver? We maken een reis doorheen zijn leven aan de hand van citaten uit literair werk waaronder dagboeken en brieven. Dat doen we met aandacht voor de sleutelmomenten maar ook voor minder belangrijke wetenswaardigheden, die vaak extra kleur en herkenbaarheid geven aan een persoonlijkheid. We zoomen o.a. in op de lichtheid en de humor in zijn werk, op de onderbelichte impact van zijn moeder op zijn psyche, en op de markante aandacht die hij heel zijn leven had voor zijn lichaam.

*Geert Moons is kunsthistorica met een grote begeestering voor de mens Kafka.*

Deelnameprijs: 10 euro per avond.

Je kan inschrijven en betalen via de website van Filosofenfontein:

[Geert Moons: 'Franz Kafka, een sterveling zoals u en ik'.](#)

Kon je niet vooraf inschrijven? Toch welkom. Betaling ter plaatse is mogelijk.

Filosofenfontein, Waversebaan 352, 3001 Heverlee, tel 016 40 73 40



Terug naar inhoudstafel

## ***Nieuws van Amnesty International***

*door Rika Van Kersschaever*

Amnesty organiseerde samen met Pax Christi Vlaanderen een avond met A. Skochilenko (iemand voor wie wij schreven in december 2023) en S. Oetkina, twee Russische vrouwen die na gevangenenruil of intimidatie hun land konden verlaten/ontvluchten. Thema van de avond was de rol van vrouwen in het verzet in Rusland en erbuiten.

In 'Amnesty in actie' lezen we dat in Angola Neth Nahara is vrijgelaten, één van de negen mensen voor wie ook wij brieven schreven bij de laatste schrijfactie. Zij heeft 'presidentieel pardon' gekregen, samen met nog vier andere veroordeelden omwille van hun kritiek op de regering.

Pax Christi start een beweging op: 'grootouders voor vrede'. In Leuven kan je de voorstelling ervan bijwonen op 4 mei om 15 uur in het OPEK. Die dag herdenken Pax Christi en verschillende andere organisaties het einde van de tweede wereldoorlog, 80 jaar geleden. Om 20 uur volgen een voorstelling van 'Yellowcake, Little Boy' en een panelgesprek met o.a. Naomi Zoka. Meer info kan je lezen [op de website van Pax Christi](#).



Terug naar inhoudstafel

## ***Onze vastenvieringen en de campagne van Broederlijk Delen***

*door Rita Daneels*

In de vasten zetten we de campagne van Broederlijk Delen tijdens elke zondagsviering even in de kijker. We doen dit onder andere aan de hand van voorbeden, die wij bij onze individuele intenties voegden. Op zondag 6 april klonk het als volgt ...

Broederlijk Delen zet zich sterk in voor **agro-ecologische landbouw**. In Afrika bijvoorbeeld doen ze dat in samenwerking met lokale partnerorganisaties. Boeren uit het Zuiden bouwen al generaties lang voort op eigen kennis en ervaring, in samenspraak met de natuur zelf. Agro-ecologische landbouw wil die wijsheid combineren met moderne inzichten en vernieuwende methoden. Het blijft de bedoeling om de natuur zelf aan het werk te laten om plagen te bestrijden, duurzame voedselsystemen uit te werken en flexibel in te spelen op de grillen van het klimaat.

**Bidden wij** dat zij in hun opzet zouden slagen.

Diametraal daartegenover staat de **agro-industrie** zoals bij ons, die met monoculturen veel kwetsbaarder is voor klimaatschommelingen en die boeren in het Zuiden (maar ook bij ons) volledig afhankelijk maken van kunstmest, veredelde zaden en pesticiden. Via vorming en dialoog met de lokale partners tracht Broederlijk Delen de boeren te overtuigen om niet in die valstrik te lopen en giftige pesticiden te vervangen door biologische alternatieven. Daarnaast kunnen Afrikaanse boeren hun, en ons, heel wat leren vanuit hun fundamenteel respect voor de natuur.

**Wij bidden** voor die respectvolle uitwisseling en vruchtbare samenwerking tussen Broederlijk Delen en zijn lokale partners.

En met hun 25%-revolutie wil Broederlijk Delen bij ons een kritische massa bijeenbrengen in de strijd voor sociale en ecologische rechtvaardigheid, en voor een systeemverandering die het tij kan doen keren.

**Bidden we** voor kracht en inspiratie om hier zelf toe bij te dragen en zo de projecten van Broederlijk Delen hier en in het Zuiden mee te schragen. Want elk zaadje, hoe klein ook, zal vruchten dragen.

Je bijdrage kan ook bestaan uit **een storting** waarmee Broederlijk Delen zijn werking kan realiseren. Je kan dat doen via het rekeningnummer **BE12 0000 0000 9292**.

Je kan je verder over die werking informeren via de website [www.broederlijkdelen.be](http://www.broederlijkdelen.be).



Terug naar inhoudstafel

## ***Verslag aperitif mondial op 9 maart 2025 rond Zeedling - Gastspreker Filip Geuens door Sabine Van Huffel***

Op het eerste aperitif mondial van het jaar, een initiatief van de wereldgroep, was Filip Geuens onze gastspreker. Filip die onze vieringen frequent bijwoont, stelde er ZEEDLING voor aan onze gemeenschap: een sociale onderneming met bijhorende app die hijzelf ontwikkelde om mensen en organisaties uit te nodigen tot duurzamer gedrag. Zeedling komt van 'Seedling' wat betekent: een zaadje planten. Dat is precies de **visie** van Zeedling: *mensen laten voelen dat samenwerken en handelen moedig, zinvol en betekenisvol is, door lokale grassroots-oplossingen aan te bieden voor wereldwijde uitdagingen*. Meer concreet proberen Filip en zijn team (momenteel 4 mensen) om groepen, gemeenschappen, verenigingen, bedrijven ... van onderuit te verbinden en aan te zetten tot duurzamer gedrag door samen lokaal duurzame acties te realiseren. Om dan via de consolidatie van acties ook een lobby te kunnen vormen, onder meer tegen Greenwashing.



Omdat dit past in de visie van Filosofenfontein, de wereldgroep in het bijzonder, en bovendien aansluit met het jaarthema 'Verbondenheid' van deze werkgroep, nodigden we Filip uit op dit aperitif mondial waar hij zijn sociale onderneming in wording met de app kon voorstellen en wij daarover van gedachten konden wisselen.

Filip stelt enerzijds vast dat bedrijven niet echt geïnteresseerd zijn in een dergelijk initiatief omdat het haaks staat op winstmaximalisatie. Duurzaamheid is pas interessant als eraan te verdienen valt, vandaar Greenwashing. Anderzijds zijn bedrijven een realiteit en zullen ze toch betrokken moeten worden. Maar het moet van onderuit komen.

**Zeedling is ontstaan** vanuit zijn kennis van verandermanagement, van duurzaamheid en van wat technologie, data en AI kunnen betekenen om te proberen de wereld ietsje beter te maken. Tijdens covid is dat idee ontstaan en heeft hij een eerste versie uitgewerkt van de app. Na covid is hij Zeedling beginnen uitwerken. Op dit moment staat alles in de steigers om de uitwerking van het digitale platform en van de app te starten door een app bedrijf dat daartoe bereid is, maar de financiering van het hele project is nog niet rond. Daarvoor zoekt Filip investeerders en andere financieringsbronnen zoals crowdfunding en subsidies van de stad, voor een bedrag van minimum 50 000 euro om te kunnen starten tot 250 000 euro om de sociale onderneming volledig te lanceren op voldoende grote schaal. Eenmaal de financiering rond is, kan Zeedling reeds 2 maand later starten. Filip heeft ook contacten in Nederland en Duitsland omdat dat landen zijn die cultureel sterker staan dan België op vlak van duurzaamheid.

Wat is de **missie** van Zeedling? *Zeedling geeft individuen in de verschillende rollen die ze in hun leven oppakken de macht om acties te ontwikkelen die henzelf, andere mensen, organisaties, samenlevingen, democratische besluitvorming en de planeet ten goede komen. Filip en zijn team*

*bieden het platform, de content, de training en het merk en maken duurzame en regeneratieve acties toegankelijk en plezierig. Wat leidt tot meetbare positieve verandering en zinvolle levens.*

Door kleine experimenten, collaboratief leren en flexibele oplossingen te omarmen, zullen deelnemers oplossingen ontdekken die goed passen bij de onvoorspelbare aard van het probleem. Op lange termijn wil Zeedling de **tripadvisor worden voor duurzaamheid**, zoals mooi verwoord in een artikel dat recent verscheen in de nieuwsbrief van VOKA Limburg. Dat magazine kan je [aanklikken via deze link](#). Ga naar bladzijde 19 voor het artikel 'We willen de Tripadvisor worden voor duurzaamheid', ofwel via het pijltje rechts midden ofwel door te scrollen in de balk onderaan.

Hoe gaat het **gebruik van de app** in zijn werk? Het gebruik ervan ligt in een besef van 'verbondenheid' en/of 'spiritualiteit'. Het moet van onderuit groeien. Dat kan ook vanuit een startdoelgroep die enige voeling heeft met spiritualiteit (zoals bijvoorbeeld de wereldgroep van Filosofenfontein). Praktisch gezien maak je als individu (of als organisatie of gemeenschap) een profiel aan met de verschillende rollen die je vervult in verschillende omgevingen zoals je buurt, je stad, je sportclub en zo meer. Je stelt (duurzame) acties voor en nodigt anderen uit om deel te nemen en de informatie te delen. Je evalueert je acties, je wordt aangemoedigd met vouchers en uitgenodigd om aan te sluiten bij relevante groepen die elkaar online en/of fysiek ontmoeten. Omgekeerd laat de app zien welke omgevingen (bedrijven, ngo's, steden ...) soortgelijke initiatieven nemen om bij aan te sluiten en kan je je eigen impact ontdekken en bijdragen aan een rechtvaardige verandering door lobbywerk. De app houdt ook rekening met de vereiste beveiliging en privacy-voorwaarden.



Filip zoekt momenteel voldoende draagvlak en samenwerking om dit te lanceren. Het hele concept bedenken (=zaadje) lukt aardig alleen, maar het optimaliseren en uitdragen niet. En daarom is hij naar Filosofenfontein gestapt met 'Zeedling' als zaadje. Het is **een mooi voorbeeld van te durven zwemmen tegen de stroom in: alle negatieve spiralen in onze samenleving** (desinformatie, eenzaamheid, milieudegradatie en verlies aan biodiversiteit, uitbuiting, ontketend kapitalisme ...) die nog verder aangewakkerd worden door sociale media zoals Facebook, WhatsApp, X ... . We wensen Filip en zijn team alle succes toe!



Terug naar inhoudstafel



# Mijmeringen van kapelgangers

## Stilte in actie

aangebracht door Jan De Muyck via Sabine Van Huffel

Ik stuur jullie graag een stukje uit [de Bodhi-krant](#) door met een verwijzing naar een filmpje op YouTube dat me zeer aangreep. Het drukt heel krachtig uit wat stilte kan en hoe tegenstroom kan werken in een samenleving.

“(…) Liefde is gekoppeld aan onze natuur. Niks sarcasme en cynisme, niks ridiculiseren of bagatelliseren, niks wrok en verzuring. Dat houdt je weg van de liefde. In het liefdevol waarnemen van jezelf en de ander smelt je gehechtheid aan het oordeel weg. Je durft je af te vragen: wat wil mijn hart?”

Aan die ontmoeting voeg ik het element vertrouwen toe. Kunnen we elkaar weer leren vertrouwen? Want zonder vertrouwen kunnen we elkaar ook niet kennen. Kijk bijvoorbeeld eens verder op YouTube naar [Karim Sulayman - I Trust You](#).

“En je weet weer waarvoor je leeft. Je ziet een man met baard in Central Park die voor een Trump-gebouw een blinddoek omdoet. Hij staat bij een bord met een handgeschreven Engelse tekst. Ik vertaal:

*Hallo, mijn naam is Karim en ik ben Arabisch-Amerikaans. Net als veel mensen die zwart, bruin, vrouw, LGBTQIA, Latijns-Amerikaans, moslim, joods, immigrant etc. zijn, ben ik erg bang. We*



*voelen ons angstig en ongemakkelijk in ons land en het is lastig om te voorzien wat de toekomst zal brengen. Maar ik hoop dat ik bij jou VEILIG ben. Samen kunnen we een samenleving van zorgzaamheid bouwen in plaats van angst. Je kunt ervan op aan dat ik mij om je zal bekommeren, wie je ook bent, hoe je er ook uitziet en waar je ook vandaan komt. Wil je mij evenzeer omhelzen als ik jou? Wil je mij de hand schudden en/of me een knuffel*

*geven en/of een foto maken van ons samen en die op internet zetten als een teken dat ik hier veilig ben met jou? IK VERTROUW JE.*

En dan zoomt de camera uit en begin je samen met de geblinddoekte Karim te wachten. Passanten. De een na de ander. Opeens gaan mensen stil staan en het bord lezen. De camera zoomt weer in op lezende gezichten, waarop zich subtiele emoties aftekenen, afgewisseld met de tekst waarop ze turen. Een man met een pet pakt plots Karims hand. Dan komen de eerste knuffels van vrouwen, mannen, kinderen. Het is van een aangrijpende ontroering. Hier gebeurt iets. Groter en machtiger dan Trump ooit worden kan. Een filmpje van drie minuten. Achter de film zingt Sinead O Connor *In this heart. ...*”

↑ Terug naar inhoudstafel

# e-Kaarsje



In deze plant- en zaaitijd willen we een kaarsje branden:

- voor alle stille zaaiers en planters, die zich zonder publiciteit inzetten voor een betere wereld, opdat ze de sterkte mogen blijven vinden om door te gaan;
- voor mensen met te weinig kiemkracht, opdat ze medemensen mogen ontmoeten die hen met de nodige zorg en bescherming omringen;
- voor elk van ons, levend in een welstellend land met goede oogsten, opdat we bereid zouden zijn om te blijven delen van onze overvloed.

## *Gedachtesprentje Relinde Cool*



*Teruggekeerd naar de bron van Zijn*

22 februari 1936 – 8 februari 2025

Met andere woorden: als ik troost zoek, of als Afscheid en Verdriet weer eens op mijn schoot zijn geklommen en afwachtend naar me zitten te kijken - wat ga je in de toekomst met ons doen? - geef ik ze allebei een stoel door een goeie gedachte te koesteren, een mooie herinnering op te roepen, en te durven wat ik een beetje vergeten was te durven.

*Bart Moeyaert*

## *Film 'De Passie'*

*aangebracht door de redactie*

De film 'De Passie' brengt het lijdensverhaal van Jezus Christus in beeld anno 2023. De film streeft naar recontextualisering: enerzijds blijft men trouw aan het Bijbelse relaas, anderzijds wordt het verhaal verfilmd in een hedendaags decor om de huidige context te weerspiegelen. De film speelt zich af in de stad Sint-Niklaas en de personages dragen hedendaagse kledij. Opvallend is ook de veelheid aan (hedendaagse) liederen die geïntegreerd zijn in de film.

Deze film duurt één en een kwart uur en **kan bekeken worden gedurende een beperkte periode** (omwille van auteursrechten) tot en met Paasmaandag 21 april 2025, exclusief op [Thomas Godsdienstonderwijs](#).

↑ [Terug naar inhoudstafel](#)

## Paasboodschap

door Mark Cornelis

PASEN: feest van Jezus' verrijzenis. Over de verrijzenis spreken is meteen ook spreken over de kruisdood. Pasen volgt op Goede Vrijdag. Het éne 'Christus-mysterie' impliceert de verrijzenis van de Gekruisigde én het kruis van de Verrezenen.

*'Wij verkondigen een gekruisigde Christus: voor de joden een aanstoot, voor de heidenen een dwaasheid, maar voor hen die geroepen zijn, joden zowel als heidenen, is Hij Gods kracht en Gods wijsheid'* (1 Kor. 1, 23-24). Geen authentiek christendom zonder de expliciete referentie naar de tragische realiteit van Jezus' lijden en gewelddadige dood. Om religieuze redenen (als godslasteraar) en om politieke (als oproermaker) is Jezus veroordeeld en gekruisigd. Bovendien is Hij gestorven in eenzaamheid, verlaten door de mensen en door God: *'Mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?'* (Mk. 15, 34; psalm 22, 2). In vrijheid *'beminnend tot ter dood'* heeft Hij stervende de diepste zin van het leven geopenbaard.



*'Daarom heeft God Hem hoog verheven en Hem de naam verleend die boven alle namen is'* (Fil. 2, 9) en *'Moest de Messias dit alles niet lijden om in zijn glorie binnen te gaan'* (Lk. 24, 26). Jezus' opwekking is geen reanimatie of reïncarnatie of biologisch herstel van wat op Goede Vrijdag teloorging. Het gaat er integendeel om een *'verheffing'* tot een volkomen *'nieuwe en onvoorstelbare bestaanswijze'* omwille van ons en van ons heil. Hij leeft om ons van bij de Vader de Geest te zenden. *'The book of his life is closed, but it is not destroyed'* (Ch. Hartshorne). De verrezen Gekruisigde is méér dan zijn hoopgevende boodschap, méér dan een stichtelijk voorbeeld. Jezus verrees niet uit kracht van een natuurlijk onsterfelijkheidsbeginsel, maar *uit kracht van God*. *"God heeft hem ten leven opgewekt"* verkondigt Petrus in zijn Pinksterrede (Hand. 2, 24).

En zo zullen ook wij eens verrijzen *uit kracht van diezelfde liefdevolle God*. God staat aan het begin van ons leven én aan het einde én gans ons leven door omringt Hij ons met Zijn Liefde. Hoe zou Hij dan Zijn geliefde in 'het niet' kunnen laten vergaan? Omdat God - zoals uit de verrijzenis van Christus blijkt - getrouw is in Zijn Liefde die de dood overwint, staat diezelfde God borg voor ons komend bestaan. Wij, mensen, hebben toekomst over de dood heen dankzij God! Is dat geen *blijde paasboodschap?*

CHRISTUS IS VERREZEN, ALLELUJA

ZALIG PASEN



Terug naar inhoudstafel

## Op e-Pero bij ...



### Waarom paaseieren met Pasen?

door anoniem

Paaseieren, wie kent ze niet: beschilderde kippeneieren en lekkere chocolade-eitjes in diverse kleuren, smaken en groottes? Paaseieren horen echt bij Pasen, maar hoe zit dat eigenlijk? Pasen is een christelijk feest, waarbij gevierd wordt dat Jezus op de derde dag na zijn kruisiging is opgestaan uit de dood. Wat hebben die paaseieren daarmee te maken?



Het klopt dat het paasei oorspronkelijk niets te maken heeft met het christelijke paasfeest. De paaseieren waren al voor het christendom een gewoonte. Het verstoppertje stamt uit de Germaanse traditie om eieren, als symbool van vruchtbaarheid, in akkers te begraven zodat deze akkers op hun beurt vruchtbaar zouden worden. Het ei stond als teken voor nieuw leven aan het begin van de lente. Pasen is de dag dat Jezus is opgestaan uit de dood en het paasei symboliseert dit als hoop voor nieuw leven. Zo is het ontstaan dat wij eieren associëren met Pasen. Op vele plaatsen worden met Pasen eieren verstopt en de kinderen mogen die eieren nadien gaan zoeken.

Sommige mensen schrijven die gewoonte toe aan de oude Perzen. Volgens de leer van Zoroaster, een wijze die vermoedelijk heeft geleefd in de zevende eeuw vóór onze tijdrekening, bestond er voordien een grote geest uit wie alle licht voortkwam en uit dat licht ontstonden twee broers: Ormoezd en Ahriman. De laatste kon zijn broer niet uitstaan en daarom werd hij door de grote geest veroordeeld om drieduizend jaar lang in de diepste duisternis te leven. Toen die jaren eenmaal om waren, schiep Ahriman een groot aantal boze geesten, die opdracht kregen te vechten tegen de goede geesten van Ormoezd. En toen Ormoezd een ei maakte, dat hij vulde met goede geesten, maakte Ahriman er een dat hij volpropte met kwade geesten. Beide eieren braken, en zowel boze als goede geesten konden zich over de aarde verspreiden.

Ter herinnering aan dit feit, zo vertelt de legende verder, vieren de oude Perzen nog steeds in maart hun eierenfeest. Dan geven ze elkaar gekleurde en versierde eieren, soms ook doosjes in de vorm van eieren, volgestopt met allerlei verrassingen voor hun vrienden of plagerijtjes voor hun vijanden.

<https://www.paasgeschenken.nl/blog/oorsprong-van-de-paaseieren/>

<https://www.beleven.org/verhaal/waarom-de-mensen-paaseieren-schilderen>



Terug naar inhoudstafel

# Gods volk onderweg: Keep on smiling

door Frank Cuypers (tekst en foto)

Er valt niet veel te lachen dezer dagen, voor Gods volk onderweg. Overal geweld en tarieven. Beerschot degradeert. En Wout Van Aert wint wel sympathie maar geen koersen meer. Gelukkig schiet de vasten goed op. Nog even volhouden tijdens de Goede Week.

Waar kunnen we ons aan optrekken? Hoe kunnen we ons wapenen tegen te veel negativiteit?

Onlangs viel mijn oog op de titel en de eerste lijnen van een artikel, in de nieuwsbrief van Otheo: *“Philippus Neri : de patroonheilige van de humor, een portret. De Italiaanse priester-mysticus wist humor te combineren met een intens spiritueel leven. Overal waar hij kwam verspreidde hij vreugde”*. De rest van het artikel was betalend. Dat vond ik niet bijzonder humoristisch. Dan maar zelf op onderzoek getrokken.

Philippus Neri werd geboren in Firenze in 1515. Hij kreeg zijn eerste opleiding bij de dominicanen. Dat kan geen toeval zijn. Hij was priester, en wordt beschouwd als de patroonheilige van de humor en vreugde vanwege zijn opvallende luchtigheid en speelsheid, zowel in zijn woorden als daden. In plaats van strenge ernst wou hij humor gebruiken om mensen te inspireren en dichter bij God te brengen. Hij stichtte de congregatie der Oratorianen, een orde speciaal gericht op het gebedsleven.



Philippus Neri staat er in zijn zorg voor de humor niet alleen voor. Hij krijgt hulp van Sint-Laurentius. Over hem is veel minder bekend. Hij wordt soms gezien als een heilige met gevoel voor humor vanwege de legende, waarin hij door zijn vervolgers werd geroosterd op een vuur. Hij zou hebben gezegd: "Keer me om, deze kant is gaar".

Nu we het toch over eten hebben, nog even terug naar Philippus Neri. Op de plek in de Mechelsestraat in Leuven waar vroeger het klooster van de Oratorianen stond, is nu een bekend restaurant. Of toch nog eventjes. *“Francesco en Enrico sluiten Trattoria dell’ Oratoriënhof na 36 jaar”* stond er vorige week in de krant. Dat vond ik opnieuw niet om mee te lachen. Er is werk aan de winkel voor Philippus.



Terug naar inhoudstafel

# Informatie en interessante weetjes

## *Aanbevolen externe activiteiten voor de volgende maanden*

- **Woensdag 16 april 2025:** Logia studiedag Vrede en geweldloosheid. [Meer info via deze link](#).
- **Donderdag 24 april 2025:** Maatschappelijke opstellingen rond vrede en klimaat. [Meer info via deze link](#) of verder in deze e-Bubbels.
- **Donderdag 24 april 2025:** Amnesty International organiseert protestactie voor dr. Ahmadreza Djalali voor de Iraanse ambassade in Brussel, 18 - 20 uur. Zie verder in deze e-Bubbels.
- **Donderdag 24 april 2025:** Klimaatwake in de foyer van de stadsschouwburg te Leuven. [Meer info via deze link](#) en in de [kalender van Filosofenfontein](#) of verder in deze e-Bubbels.
- **Zondag 4 mei 2025:** Pax Christi geeft een voorstelling van de beweging: 'grootouders voor vrede' om 15 uur in het OPEK en nodigt uit voor een indringend theaterstuk over de atoombom en de erfenis van oorlog: 'Yellowcake, Little Boy' om 20 uur in het OPEK. [Meer info via deze link](#).
- **Donderdag 8 mei 2025:** 'De Donut-economie: een globaal en lokaal verhaal'. Een info- en gespreksavond georganiseerd door Broederlijk Delen en Leuven 2030. Zie verder in deze e-Bubbels.
- Meer info in verband met deze activiteiten vind je in de kalender op onze website en/of via de vermelde link.



Terug naar inhoudstafel

## *Uitnodiging tot deelname aan collectieve klimaatacties*

*door Sabine Van Huffel*

### **Maatschappelijke opstellingen rond het klimaat**

Voorafgaand aan de klimaatwake die op 24 april om 20uur in de foyer van de stadsschouwburg van 30CC doorgaat als onderdeel van Warm Alarm, organiseert Lut Brusselseers in samenwerking met hen, overdag om 9.30-11.30 uur, 12-14 uur en 14.30-16 uur, drie rondes maatschappelijke opstellingen rond het klimaat onder begeleiding van Maiken Larsen om stil te staan bij wat ons innerlijk beweegt om uiting te geven aan en te doorvoelen van wat ons nu wel of net niet in beweging brengt. Zie meer uitleg in de [kalender van Filosofenfontein](#). We hopen jullie te zien op 24 april!

### **Klimaatwakes in Leuven**

Leuven 2030, 30CC en Waerbeke vzw nodigen ons uit voor Klimaatwakes in Leuven in het kader van [Warm Alarm](#). Reeds 5 klimaatwakes zijn gepland in Leuven: de eerste gaat door op 24 april 20-22 uur in de foyer van de stadsschouwburg in Leuven. De volgende gaan door op 14 oktober en 9 december 2025, 10 februari en 5 mei 2026 in de kapel van de Romaanse poort, telkens van 20 tot 22 uur, inkom gratis. Dit initiatief bestaat reeds in Brugge (organisatie: de groep Stilte en Transitie), in Gent en in tien Nederlandse steden (genoemd: De Stille Rebelle). Iedereen kan deelnemen. Voor meer informatie en een gedetailleerd programma, klik op [Klimaatwake Leuven](#).



Terug naar inhoudstafel

## ***De Donut-economie: een globaal en lokaal verhaal***

door Jef Schoenaerts

Op donderdag 8 mei om 20 uur organiseren Broederlijk Delen en Leuven 2030 volgende info- en gespreksavond: 'De Donut-economie: een globaal en lokaal verhaal'. Deze vindt plaats in Campus Corso, Diestsestraat 253 te 3000 Leuven. Meer info en de inschrijvingslink vind je in [De donuteconomie: een globaal en lokaal verhaal | Broederlijk Delen](#).

 [Terug naar inhoudstafel](#)

## ***Boekbespreking: 'De kerk als contrastgemeenschap - Kerk-zijn in een seculiere tijd' - Dick Wolters***

door Mark Cornelis



Dick Wolters onderzoekt in zijn studie: 'Wat betekent het om kerk te zijn in een post-christelijke samenleving? De kerk zoals we haar kenden is aan het verdwijnen, maar dat kan niet het laatste woord zijn. In de kerk staat immers het Paasverhaal centraal: door de dood breekt nieuw leven door'.

[Klik hier voor de volledige tekst.](#)

Uitgeverij: Skandalon, Lange Noordstraat 23, 4331 CB Middelburg  
[info@skandalon.nl](mailto:info@skandalon.nl)

ISBN: 978-94-93220-81-2

 [Terug naar inhoudstafel](#)

## ***Boekvoorstelling: 'De bisschop van Rome en de theologen van Leuven' - 24 theologen van KU Leuven***

door Mark Cornelis



Vierentwintig theologen, verbonden aan de Leuvense Faculteit Theologie en Religiewetenschappen, presenteren in dit boek evenzoveel fijnzinnige essays.

Ze gaan in op verschillende aspecten van het pontificaat van paus Franciscus. De directe aanleiding voor het boek is het bezoek van de paus aan België en de KU Leuven in september 2024.

[Klik hier voor de volledige tekst.](#)

Uitgeverij: Peeters, Bondgenotenlaan 153, Leuven  
ISBN: 978-90-429-5407-6

 [Terug naar inhoudstafel](#)

## Boekbespreking: 'Hoe maak je een stadsklooster?' - Tim Brys

door Sabine Van Huffel



Wie denkt dat de Kerk geen toekomst meer heeft, moet dit boek beslist lezen! "Er is zeker toekomst, maar die zal niet te zoeken zijn in de parochie, de eerbiedwaardige instelling die het duizend jaar heeft uitgehouden. De toekomst ligt in nieuwe, vitale christelijke gemeenschappen van allerlei aard. Tim Brys toont met zijn initiatief van christelijke co-housing één van de opties van de toekomst", zo commentarieert Hans Geybels dit boek op de achterflap.

[Klik hier voor de volledige tekst.](#)

Uitgeverij: Otheo maart 2025

ISBN: 9789085287940



Terug naar inhoudstafel

## Amnesty International: de zaak dr. Ahmadreza Djalali opnieuw onder de aandacht

door Rika Van Kersschaever

Amnesty International wil eind van deze maand april de zaak van dr. Ahmadreza Djalali, die nog steeds onterecht vastzit in een dodencel in Iran, opnieuw onder de aandacht brengen met een grootscheepse campagne. We hopen dat je daaraan mee wil werken. Dat kan bijvoorbeeld door:

- Een of meerdere affiches te [bestellen](#) en die op te hangen op een zichtbare plaats.
- Op **donderdag 24 april** tussen 18 en 20 uur zijn vrouw Vida een hart onder de riem te komen steken door mee te protesteren voor de Iraanse ambassade in Brussel (F. Rooseveltlaan 15).
- De boodschappen die je ziet op sociale media en via andere mediakanalen te delen in jouw netwerk en zo viraal te helpen verspreiden.



Terug naar inhoudstafel



Samen bloembollen planten is ...  
verrassend eenvoudig als je van de nood een deugd maakt.



# En tot slot

## *De tuin is blauw*

door Jo Gisenkin (kleindochter Stijn Streuvels)



De tuin is blauw van hyacinten. Nijdig  
luidt de klok de kinderen bij elkaar  
duiven vliegen aan en af met palmen  
in hun bek het paasbrood geurt  
naar vers gebak.

Muziek der stille dagen  
Bach, Palestrina, Gregoriaans,  
motetten, jubelzang door  
zestien galmgaten:

een spoor  
van Dood  
naar Leven.

Er is een oog dat alles ziet.

*Bron: Een spiegel op uitkijk – Gedichten bij werk van Roger Raveel*