

# e-Bubbels uit Filosofenfontein



[Opdracht in de tempel](#)

**15 februari 2025**

# Voorwoord

Beste lezers,

Lichtmis is voorbij. De dagen beginnen te lengen. De vroegbloeiërs brengen al mooie kleuren in de tuinen. Een nieuwe lente kondigt zich aan, ook een nieuwe jaargang van de e-Bubbels met een fragment uit een glasraam op de titelpagina, en een nieuwe kerngroep. Paul Destrooper, Bernadette Schellekens en Jef Schoenaerts zullen samen met Marcel en Jacqueline Filosofenfontein in goede banen leiden.

Graag jullie bijdragen voor het volgende nummer insturen vóór 13 april 2025 naar [info@filosofenfontein.be](mailto:info@filosofenfontein.be).



Veel leesplezier,  
Marie-Josée en Jacqueline

## Inhoudstafel met links

Voorwoord .....	2
Inhoudstafel met links .....	2
Info van de FF-gemeenschap .....	3
Activiteiten in de volgende maanden .....	3
Aflossing van de wacht in de kerngroep .....	4
Ontmoeting met de prior van de dominicanen - zondag 30 maart 2025 .....	5
Avondprogramma 2024-2025 - dinsdagavonden om 20 uur in Filosofenfontein .....	5
Repliek op de voordracht van prof. H. De Dijn in het avondprogramma .....	6
Leerhuis over het evangelie volgens Lucas en over Paulus in de Handelingen van de Apostelen .....	8
De wereldgroep van Filosofenfontein gaat in 2025-2026 voor 'Verbondenheid' .....	9
Portie Gemengd - zaterdag 22 maart 2025 .....	11
Mijmeringen van kapelgangers .....	12
Liefde is als ... de 4 seizoenen .....	12
e-Kaarsje .....	13
Op e-Pero bij .....	15
Omacursiefjes .....	15
Nooit gezien? Spijtig, gemiste kans! .....	15
Gods volk onderweg: Geflitst! .....	16
Informatie en interessante weetjes .....	17
Nieuws van Amnesty International .....	17
Geloof en twijfel, een tweeling? - Ontmoeting met Mgr. Lode Van Hecke .....	17
Denkavond 'Al & geloven' in Gent .....	18
Logia studiedag rond 'Vrede en geweldloosheid' - uitnodiging .....	19
Boekbespreking: 'De strijd voor vrede. En hoe we die kunnen winnen' - Tom Sauer .....	19
Boekvoorstelling: 'Nooit meer is nu' Over Israëliësch kolonialisme en Palestijns verzet - Anja Meulenbelt .....	20
Homilie 'De bruiloft te Kana' - (Joh. 2, 1-12) .....	20
Boodschap van paus Franciscus .....	20
Moedige bisschop vraagt president om mededogen .....	21
En tot slot .....	22
Late nieuwjaarswens uit Oostende .....	22

# Info van de FF-gemeenschap

## Activiteiten in de volgende maanden

- **Zondag 16 februari 2025:** Agora na de viering met als startpunt de homilie van Marcel van 9 februari.
- **Dinsdag 18 februari 2025:** 'The Mind Game': docu-avond met nababbel in Keizersberg, Mechelsestraat 202, Leuven.
- **Vrijdag 21 februari 2025 en zaterdag 22 februari 2025:** KOV Bezinningsdagen voor onderwijsmensen 'Leerlingen van het elfde uur' in de Abdij van Averbode.
- **Woensdag 5 maart 2025:** Aswoensdagviering om 20 uur in Filosofenfontein.
- **Zondag 9 maart 2025:** Aperitif mondial rond ZEEDLING: een beweging met app voor sociale verbinding.
- **Donderdag 13 maart 2025:** Ontmoeting met Mgr. Lode Van Hecke in de kerk van de abdij van Vlierbeek.
- **Zaterdag 15 maart 2025:** Leerhuis over het evangelie volgens Lucas en over Paulus in de Handelingen van de Apostelen - dag 1 in de Parochiezaal van de Sint-Jozefparochie.
- **Dinsdag 18 maart 2025:** Werkgroep liturgie: verbreding naar alle geïnteresseerden.
- **Zaterdag 22 maart 2025:** Portie Gemengd: interlevensbeschouwelijke maaltijd in het Sint-Pieterscollege, Minderbroedersstraat 13, Leuven.
- **Dinsdag 25 maart 2025:** Katrien Cornette over 'Kruisweg van de psychiatrie - vergrootglas voor eigen zinvragen' in Filosofenfontein.
- **Vrijdag 28 maart 2025 en zaterdag 29 maart 2025:** KOV Bezinningsdagen voor onderwijsmensen 'BE-you-ti-full' in de Abdij van Averbode.
- **Zaterdag 29 maart 2025:** Leerhuis over het evangelie volgens Lucas en over Paulus in de Handelingen van de Apostelen - dag 2 in de Parochiezaal van de Sint-Jozefparochie.
- **Zondag 30 maart 2025:** Kerkberaad: Ontmoeting met Philippe Cochinaux O.P., prior van de dominicanen te Leuven.
- **Donderdag 3 april 2025:** Denkvond 'AI & geloven' in VEG De Burg, Burgstraat 13, Gent.
- **Zaterdag 5 april 2025:** Leerhuis over het evangelie volgens Lucas en over Paulus in de Handelingen van de Apostelen - dag 3 in de Parochiezaal van de Sint-Jozefparochie.
- **Woensdag 16 april 2025:** Logia studiedag rond 'Vrede en geweldloosheid' in de Universiteitshal van de KU Leuven.
- **Zaterdag 30 augustus 2025:** FONTEINFEEST - Save the date.

Meer info in verband met deze activiteiten vind je verder in dit nummer of in de kalender op onze [website via deze link](#).



Terug naar inhoudstafel

## **Aflossing van de wacht in de kerngroep**

door Jef Schoenaerts

Sabine Van Huffel, Frank Cuypers, Ides Nicaise, Jacqueline en Marcel vormden vijf jaar lang de kerngroep van Filosofenfontein. Die ploeg heeft de voorbije vijf jaar stevig werk geleverd door o.a. onze kapelgemeenschap heelheids door de coronatijd te loodsen en door meerdere nieuwe denken en doepistes te verkennen en te openen zowel intern als extern. We zijn hen daar heel dankbaar voor. Een bescheiden blijk van dank is de orchidee die we hen na de viering van 12 januari hebben aangeboden.

In het kerkberaad van 10 november 2024 werd de samenstelling van de nieuwe kerngroep bekend gemaakt. Hij bestaat uit Bernadette Schellekens, Paul Destrooper, Jef Schoenaerts, Marcel Braekers en Jacqueline De bruyn.

De twee minder bekende gezichten in de kerngroep stellen zich hier kort voor.

### **Bernadette Schellekens**

Toen ik in Filosofenfontein kwam, heb ik mij direct goed gevoeld. De liturgie is bedacht, verzorgd en spiritueel voedend. Stilletjes aan heb ik een dynamische gemeenschap ontdekt waar vorming en verschillende werkingen centraal staan. Ik heb er vooral mensen ontmoet die open, vriendelijk en eenvoudig geëngageerde christenen zijn. Zo wil ik zoekend met jullie een weg in de woestijn voorbereiden en tot de steden zeggen: hier is de Heer (naar Jesaja 40,3-9).



### **Paul Destrooper**

- 1 Zoon van en geweven in de schoot van mijn moeder (psalm 139).
- 2 In de kapelgemeenschap de overgang gevonden van rationaliteit naar spiritualiteit, meewerken om dat sterk te houden in liturgie en andere activiteiten van de werkgroepen. Geen consumptisme maar engagement. (lutte et contemplation-Taizé)

### **Welke opdracht heeft de kerngroep en hoe willen de leden dat invullen?**

De kerngroep heeft - als eerste aanspreekpunt binnen FF - **drie kernopdrachten**:

- de visie van Filosofenfontein bewaken;
- de werking van alle initiatieven coördineren en waar nodig ondersteunen;
- de toekomst van de gemeenschap veilig stellen.

De realisatie van die drie kernopdrachten vraagt om **drie basishoudingen** nl.:

- de bereidheid om te luisteren naar wat leeft in de gemeenschap;
- de bereidheid om regelmatig en open te communiceren;
- op basis van die luisterbereidheid en van dat overleg beleidslijnen uittekenen en voorleggen aan de gemeenschap.

In het kerkberaad van 10 november klonk de **vraag naar een open communicatie**. In antwoord daarop denken we aan twee initiatieven:

- tijdens de viering kapelgangers aan het woord laten over de drive die zij in hun leven voelen en hoe zij dat vertalen in een engagement;
- na een zondagviering af en toe kort in gesprek te gaan met wie dat wil om met een terugblik op de perspectiefdag te bepalen wat we uit de waaier van ideeën die zijn geopperd, selecteren om er mee aan de slag te gaan.

Maar nu reeds mag u ons aanspreken, aanklappen, aanporren, aanvuren ...

Jef, Bernadette, Paul, Marcel, Jacqueline



[Terug naar inhoudstafel](#)

## ***Ontmoeting met de prior van de dominicanen - zondag 30 maart 2025***

*door Jef Schoenaerts*

Op zondag 30 maart komt broeder Philippe Cochinaux, prior van de dominicanen te Leuven, naar de viering in Filosofenfontein.

In het aansluitend kerkberaad zal hij toelichting geven bij de verbouwingen van het klooster in Leuven en over de activiteiten die daar nadien eventueel kunnen plaats hebben. Hij zal ook met ons in gesprek gaan over de vragen die we hebben bij een eventuele overstap van onze kapelgemeenschap naar de Ravenstraat.

We hopen dat veel leden van de gemeenschap aan dit belangrijk gesprek zullen deelnemen.



[Terug naar inhoudstafel](#)

## ***Avondprogramma 2024-2025 - dinsdagavonden om 20 uur in Filosofenfontein***

*door Jan Degraeuwe*

### **Katrien Cornette: 'Kruisweg van de psychiatrie - vergrootglas voor eigen zinvragen' - 25 maart 2025**

Psychisch lijden wordt vaak onderschat in onze maatschappij. Het is bijwijlen heftig, te groot voor woorden. Dat wil zeggen: je kan er alleen over praten in gedeelde stilte. Of via het medium van de kunst. In de Zorggroep Sint-Kamillus te Bierbeek coördineerde de dienst Zinzorg het project om patiënten en zorgverleners de kruisweg te laten verbeelden, elk vanuit hun eigen affiniteit met één van de 15 staties (< afgeleid van het Latijn 'stare': stilstaan om een breder verband te zien). Dat resulteerde in een verrassend parcours, waarin zowel de diepgang van ieders verhaal als de link met het bijbels verhaal naar boven kwam. Wandelend door de tentoonstelling komt de bezoeker ook zichzelf tegen: zijn eigen vragen over begin en einde, over zin en onzin, hoop en wanhoop, eenzaamheid en verbinding. We staan stil bij de bijzondere kenmerken van die vragen

en de eigen aanpak die ze vergen. We verkennen ook de contouren van het antwoord dat hier vanuit de psychiatrie naar boven komt. Je gaat naar huis met een ruimere kijk op de hedendaagse psychiatrie, en met kapstokken om de belangrijkste levensvragen - die vaak onderhuids leven - onder woorden te brengen.

*Katrien Cornette is dr. in de praktische theologie. Ze is werkzaam als pastor in de Zorggroep Sint-Kamillus Bierbeek.*

### **Geert Moons: 'Franz Kafka, een sterveling zoals u en ik' - 6 mei 2025**

100 jaar geleden overleed Franz Kafka. Wie was die bijzondere man en uitzonderlijk schrijver? We maken een reis doorheen zijn leven aan de hand van citaten uit literair werk waaronder dagboeken en brieven. Dat doen we met aandacht voor de sleutelmomenten maar ook voor minder belangrijke wetenswaardigheden, die vaak extra kleur en herkenbaarheid geven aan een persoonlijkheid. We zoomen o.a. in op de lichtheid en de humor in zijn werk, op de onderbelichte impact van zijn moeder op zijn psyche, en op de markante aandacht die hij heel zijn leven had voor zijn lichaam.

*Geert Moons is kunsthistoricus met een grote begeestering voor de mens Kafka.*

Deelnameprijs: 10 euro per avond.

Je kan inschrijven en betalen via de website van Filosofenfontein:

1. [Katrien Cornette: 'Kruisweg van de psychiatrie - vergrootglas voor eigen zinvragen'](#).
2. [Geert Moons: 'Franz Kafka, een sterveling zoals u en ik'](#).

Kon je niet vooraf inschrijven? Toch welkom. Betaling ter plaatse is mogelijk.

Filosofenfontein, Waversebaan 352, 3001 Heverlee, tel 016 40 73 40



[Terug naar inhoudstafel](#)

### ***Repliek op de voordracht van prof. H. De Dijn in het avondprogramma***

*door Marcel Braekers*

De conferentie die prof. Herman De Dijn op 19 november 2024 op Filosofenfontein gaf is bij mij blijven nazinderen. Ik kon niet akkoord gaan met zijn visie en zocht naar wat in de redenering volgens mij niet klopte. Zijn uiteenzetting daagde mij uit om een korte repliek te schrijven.

Ik kan voor een groot deel instemmen met zijn antropologisch uitgangspunt waarbij hij de nadruk legde op de verwondering. Verwondering om de geboorte van een kind, om het ongewilde geschenk van vader- en moederschap, enz. Toch verbaasde het mij dat hij ook daarbij geen bemerking had hoe die momenten van verwondering anders gekleurd zijn door de veranderende sociale, culturele en wetenschappelijke situatie. Ik denk dan aan de mooie afscheidsrede die Paul Van Tongeren schreef: *Dankbaar, denken over danken na de dood van God*. Daarin beschrijft hij de evolutie van de aankondiging van een geboorte door zijn ouders, door hem zelf en door een van zijn kinderen. Ook de verwondering is getekend door de tijd en het tijdelijke. Over dat aspect, dat zo centraal staat in de hedendaagse filosofie (niet toevallig noemt het hoofdwerk van Heidegger *Sein und Zeit*), heb ik die avond niets gehoord.

De hoofdbrok van de conferentie ging echter over *Het ongelofelijke katholicisme*. De Dijn beschreef hoe het katholicisme steunt op drie pijlers: de mythe, de ritus en het gezag en hoe die drie pijlers bedreigd worden door de Moderniteit en vooral door een reeks van leerling-tovenaars

die menen het geloof bij de tijd te brengen door zich aan te passen aan de eisen van de Moderniteit. In zijn boek bespreekt hij Roger Lenaerts als een prototype daarvan. Ik wil elk van die pijlers op mijn manier bevragen en aantonen dat we de Moderniteit tegelijk moeten aanvaarden en ze proberen te overstijgen in een nieuw bewustzijn. Mijn bedenking is dat De Dijn meent vanuit een positief conservatisme die rationaliteit weg te kunnen schuiven maar daarmee een geloof verdedigt dat niet alleen conservatief is (waar niemand iets tegen kan hebben omdat *conservare* of bewaren een mooie houding is) maar uiteindelijk heel autoritair.

1. De eerste pijler is de mythe en daarmee worden zowel de mythische verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament bedoeld, maar ook de wonderverhalen en de verschijningen die in de Bijbel worden beschreven. In tegenstelling tot hetgeen de ontmythologisering à la Bultmann e.a. beoogt, zijn voor De Dijn de mythen onaanraakbaar en bieden ze juist een tegengewicht tegen de rationele opdringerigheid van de Moderniteit. Maar naar mijn oordeel moeten we die Moderniteit net dankbaar zijn, omdat ze de basis legde voor de hedendaagse exegetische en dogmatische reflectie over die verhalen. Dankzij die inbreng lezen we de mythen niet meer zoals in het verleden waar men ze beschouwde als objectieve verslagen. Door de kritische bevraging ontdekten we de echte betekenis van de mythe en haar eigen autonome statuut in de totaliteit van ons geloof. De opdracht vandaag is niet de ontmythologisering af te wijzen, maar ze op te nemen en te overstijgen zodat we tot een hermythisering komen. George Gusdorf schreef daarover reeds in de jaren '60 een mooi boek *Mythe en metafysica*. In de hermythisering nemen we de mythische verhalen, de mirakels, de verschijningen aan als dragers van een oorspronkelijke betekenis die nooit rationeel te vatten is, maar ze zijn verhalen die de rationaliteit blijven uitdagen en ons naar een ander bewustzijn meenemen.
2. De tweede pijler is voor De Dijn de ritus. Van die ritus zegt hij dat hij strikt moet worden uitgevoerd. De zogenaamd verlichte geesten van de 21ste eeuw kunnen die niet zomaar wijzigen. In zijn boek geeft hij het voorbeeld van het theeritueel in Japan. Ik vind de verwijzing interessant precies omdat de rituelen in het christendom grondig verschillen van het theeritueel. Dat ritueel is een op zichzelf staand, besloten gebeuren dat naar geen verder verwijst, vandaar dat de ritus vast ligt en boven de tijd staat. De rituelen of sacramenten in het christendom hebben daarentegen te maken met de figuur van Christus en ze krijgen hun betekenis in hun verwijzing naar de persoon van Jezus. Dat heeft tot gevolg dat als onze reflectie over de figuur van Jezus evolueert ook de rituelen evolueren. We beschouwen het misoffer niet meer als het onbloedige offer dat de priester voltrekt met het gezicht *ad orientem*, omdat onze visie op Jezus als de Christus is geëvolueerd. Het lam dat moest geofferd worden om Gods toorn op te heffen, maakt plaats voor de mens Jezus in wie de Godheid op een unieke wijze aanwezig was. De eucharistie is een gemeenschapsgebeuren waarbij Christus verbondenheid scheidt tussen de deelnemers. Rituelen zijn dus geen eeuwige, vaststaande voorschriften die de oersymbolen begeleiden, maar zijn getekend door de tijdelijkheid en het tijdsgebonden denken waarin ze worden uitgevoerd.
3. De derde pijler van ons geloof is volgens De Dijn het gezag en daarmee bedoelt hij de autoriteit die vanaf de apostelen ononderbroken wordt overgedragen op de paus en de bisschoppen. Zij hebben het gezag dat dient om te bewaken dat de leer en de ritus goed worden uitgevoerd en de gemeenschap van de kerk een zichtbaarwording is van de verrezen Heer. Naar mijn mening is gezag belangrijk, zowel het uitoefenen ervan als de erkenning door de gemeenschap. Het echte gezag komt echter volgens mij niet toe aan de paus en de bisschoppen maar aan de spirituele leiders, de profeten, de theologen. Gezag komt toe aan wie van binnenuit de Blijde Boodschap op een verfrissende manier kan verkondigen of ze door zijn of haar leven kan oproepen. Paus en bisschoppen hebben op de eerste plaats een ordenende functie. Zij moeten *episcopalein* zoals het Griekse woord zegt: overzien, ordenen, zorgen dat de gemeenschap op

een open en getrouwe manier getuigt van haar verlossing. Het is in dat opzicht interessant om te lezen hoe eerste theologen zoals Tertulianus, Cyprianus en Augustinus discussiëren over het primaatschap van de bisschop van Rome. Voor hen was dat op de eerste plaats een zaak van praktisch nut.

Neem je de drie pijlers samen zoals ik ze beschrijf, dan zijn ze tegelijk het aannemen van wat de Moderniteit heeft teweeggebracht, maar ze overstijgen ook duidelijk wat in die periode werd gepropageerd. Ik heb dus ook mijn bedenkingen bij de theologische onderneming die Roger Lenaers heeft ondernomen. Maar tegelijk heb ik veel respect voor zijn reactie om het Roomse geloof dat ten einde liep, te heroriënteren. Zoals vaak in de geschiedenis ging Lenaers daarin voor mij te ver en behield hij een te vlakke, droge geloofsleer. Maar hij heeft zijn denkwerk ondernomen vanuit een pastorale bekommernis toen hij zag hoe mensen massaal de Kerk verlieten.

Onze opdracht is het om tot een hermythisering te komen of om te komen tot wat Ricoeur noemde 'de tweede naïviteit'. Het volwaardig waarderen van de mythische verhalen geeft ruimte aan creativiteit en daagt zowel ons verstand als ons gevoel uit. In dat opzicht is het scheppingsverhaal een veel boeiender visie op de schepping dan de bigbangtheorie die misschien morgen plaats zal maken voor een nieuwe visie. Volgt men de visie van De Dijn zoals beschreven in de drie pijlers, dan is dat niet alleen een conservatief geloof waarin de mythen zo letterlijk mogelijk moeten worden begrepen, de rituelen zo strikt mogelijk uitgevoerd met daarbij het gezag dat erover moet waken dat het ook gebeurt, maar uiteindelijk gaat het om een heel autoritair geloof. En is het niet dat wat zoveel christenen uit de Kerk heeft gedreven?

En tot slot: kan men de grote diversiteit van geloofsbelevingen zomaar vatten in die drie pijlers? Waar moet men de mystiek plaatsen? Ik bedoel dan niet alleen de teksten die de grote mystici nalieten, maar de beleving van zovelen die zeggen een directe ervaring van God of het goddelijke te hebben? Het gaat dan om een geloofservaring voorbij de rituelen, voorbij de mythen en de geloofsleer, dikwijls tot ergernis voor de gezagsdragers. Een ervaring die velen dwingt tot een huiverend verstillen (tot *muein*), het in vraag stellen van de gebruikelijke taal en de gangbare symbolen. Maar zal de toekomst van de Kerk en van het geloof niet juist vanuit die hoek komen?

NVDR: je kan reageren op deze tekst in de agora op onze website via de volgende link:

<https://filosofenfontein.be/gemeenschap/agora/repliek-van-marcel-braekers-op-op-de-stellingen-van-prof-de-dijn-op-het-avondprogramma-van-filosofenfontein>



Terug naar inhoudstafel

## ***Leerhuis over het evangelie volgens Lucas en over Paulus in de Handelingen van de Apostelen***

*door Jan Degraeuwe, Jef Schoenaerts en Hendrik Van Moorter: lekendominicanen*

Luc Devisscher, zal dit leerhuis begeleiden. Luc is godsdienstwetenschapper en medewerker aan de Vlaamse Bijbelstichting.

### **Wanneer?**

Het leerhuis vindt plaats op drie zaterdagvoormiddagen van 10 uur tot 12.30 uur:

- 15 maart 2025
- 29 maart 2025
- 5 april 2025



## Waar?

Parochiezaal van de Sint-Jozefparochie, Burgemeestersstraat 59 te 3000 Leuven (dicht bij het station)

## Deelnameprijs:

40 euro voor het leerhuis van drie zaterdagen. Gelieve in te schrijven vóór 1 maart 2025.

## Inschrijven en betalen:

via de website van Filosofenfontein: <https://www.filosofenfontein.be/vorming/leerhuis>.

Op deze site vind je ook meer informatie over wat een leerhuis beoogt.



Terug naar inhoudstafel

## *De wereldgroep van Filosofenfontein gaat in 2025-2026 voor ‘Verbondenheid’*

door Ides Nicaise

We leven in een verandering van tijdperk: boeiend en uitdagend enerzijds, complex en huiveringwekkend anderzijds. In die maalstroom van veranderingen zijn het vaak de stemlozen die aan de verliezende kant terechtkomen: mensen worden in armoede geduwd, de grenzen van moeder aarde worden onvoldoende gerespecteerd, kinderen en volwassenen worden slachtoffer van verslavende media, vluchtelingen zijn nergens welkom ...

In zijn encycliek Fratelli tutti schrijft paus Franciscus:

*“Om het niet bij mooie en abstracte woorden te laten, moet de overtuiging dat alle mensen broeders en zusters zijn concreet vorm krijgen. Dit plaatst ons voor gigantische uitdagingen en verplicht ons nieuwe perspectieven te verkennen en nieuwe antwoorden te ontwikkelen.”*

De vernieuwde visietekst van Filosofenfontein vertaalt dat perspectief als volgt:

*“We bouwen vanuit een diepe solidariteit met kwetsbare mensen actief aan een rechtvaardige en liefdevolle samenleving.”*

Daarom kiest de wereldgroep voor zijn werking in 2025 en 2026 voor het thema ‘Verbondenheid’.

Als basisrechten van mensen in het gedrang komen, als de natuur kreunt onder grenzeloze ontginning ... willen we samen met die stemlozen in de tegenstroom gaan staan. Dat kunnen we doen door inzicht te verwerven in de mechanismen van onrecht, door verantwoordelijkheden te benoemen, door onze leefwijze te bevragen, door actie te voeren waar nodig.

Als organisaties zoals Welzijnszorg, Broederlijk Delen, Amnesty, Pax Christi e.a. oproepen tot verzet en tot bevrijdende initiatieven, willen we partnerschappen vormen om luid en krachtig mee het onrecht te keren.

Als het bestaansrecht van groepen dichtbij en veraf miskend of gefnuikt wordt, willen we daar met onze gemeenschap tegen ingaan.

Niet altijd eenvoudig maar haalbaar, zelfs verhelderend en motiverend! We vertrekken telkens vanuit één bepaalde uitdaging (migratie, diversiteit, armoede, klimaat ...) en verbreden gaandeweg onze kijk op het geheel.

We geven hierbij een eerste blik op **ons programma voor dit (voor)jaar:**

- Op 5 januari waren jullie al met velen present op de Amnesty schrijfmarathon, waarvoor dank!

- Op 26 januari trotseerden 8 kapelgangers de grijze koude om in Brussel deel te nemen aan de betoging voor duurzame vrede tussen Joden en Palestijnen. We liepen er een tijdje samen met het 'European Jews for Palestine Network', een internationale coalitie van meer dan twintig Joodse verenigingen voor de rechten van de Palestijnen: hartverwarmend!
- In de vastenperiode vertrekken we vanuit de wereldwijde blik van Broederlijk Delen of vanuit de zorg om het water als één van onze kostbaarste natuurelementen en de strijd tegen vervuiling met pesticiden.
- Op 9 maart is er een aperitif mondial waarbij kapelganger Filip Geuens ons laat kennis maken met de beweging én sociale onderneming Zeedling.
- Op 22 maart staat 'Portie Gemengd' op het programma: we sluiten daarvoor aan bij een interlevensbeschouwelijke ontmoetingsavond georganiseerd door Broederlijk Delen en Orbit waaraan Filosofenfontein meewerkt (zie elders in dit nummer).
- Op 25 mei in de biodiversiteitsweek is er een aperitif mondial met enkele lokale biodiversiteitsinitiatieven in de kijker.
- N.a.v. Wereldvluchtelingendag (20 juni) ontmoeten we op zondag 22 juni tijdens een aperitif mondial enkele vluchtelingen die ons hun verhaal kunnen vertellen en aan wie we onze engagementen kunnen voorleggen.
- In het najaar zal de Werelddag van verzet tegen Armoede (17 oktober) alvast een centrale plaats op onze agenda krijgen.



Ook op onze website onder [gemeenschap>wereldgroep](#) kan je via [deze link](#) de initiatieven terugvinden die we binnen het thema 'Verbondenheid' organiseren. Bij elke activiteit krijg je tijdig een aankondiging in je mailbox via onze virtuele postbode.

We nodigen jullie van harte uit om met ons mee op stap te gaan!

Ides, Annette, Jan D, Mieke, Rita, Rika, Sabine, Fons, Herman F, Magda, Wim en Jef S



Terug naar inhoudstafel

When 'I' is replaced  
by 'we' even 'illness'  
becomes 'wellness'

## Portie Gemengd - zaterdag 22 maart 2025

door de Wereldgroep

De vasten - onder christenen vandaag bekend als 'de veertigdagentijd' - begint dit jaar op (as)woensdag 5 maart en eindigt op paaszaterdag 19 april. De ramadan - de islamitische vastenperiode - start op vrijdagavond 28 februari en loopt af op zaterdagavond 29 maart. Dit jaar overlappen die twee vastenperiodes elkaar grotendeels. Deze rituelen sporen samen met een breder maatschappelijk streven naar versobering, solidariteit en verdieping in functie van een andere levenskwaliteit. Het is meteen een uitzonderlijke gelegenheid om elkaar over religies en levensbeschouwingen heen beter te leren kennen.

Daarom organiseert Broederlijk Delen en Orbit samen met vele organisaties (Stad Leuven, het Huis van de Mens, de Leuvense moskeeën, Pastorale zone Leuven, Beweging.net, het Wereldcafé COOP, Bahaï Leuven ... én de wereldgroep van Filosofenfontein) op zaterdag 22 maart **een feestelijk ontmoetingsmoment 'PORTIE Gemengd'**. Het wordt een feestelijke ontmoetingsavond met avondmaal over religies en levensbeschouwingen heen, een avond van verbondenheid over allerlei grenzen en verschillen heen.

### Programma

Vanaf 17.30 uur: Kennismaking: kennismakingsbingo en woordje van burgemeester Mohamed Ridouani.

Doorlopend: babbelhoek, gezamenlijk kunstwerk, voorstelling campagne Broederlijk Delen en getuigenis van een gast uit Burkina Faso, fijne gesprekken.

Vanaf 19 uur: Eten (halal en/of vegetarisch): catering én potluck (meer info volgt).

Laat je inspireren door gesprekken, deel je verhalen en proef van een heerlijke maaltijd in goed gezelschap.

**Plaats van het gebeuren:** Sint-Pieterscollege, Minderbroederstraat 13, Leuven.

Voraf inschrijven maakt het ons gemakkelijk (wijze volgt later) maar hoeft niet echt.

We hopen dat veel kapelgangers hieraan deelnemen.



Terug naar inhoudstafel

# Mijmeringen van kapelgangers

*Liefde is als ... de 4 seizoenen*



Liefde is als lentebloesem  
overweldigend, maar teer

Liefde is als zomerzon  
geschenk van onze Heer

Liefde is als bladerdeken  
kleurig, warm, doorgloed

Liefde is als sneeuwlandschap  
verbazingwekkend goed.

Tekst: [Jolande Holleman Kropff](#)

Eigen foto's: tentoonstelling Emile Claus - Deinze



Terug naar inhoudstafel

# e-Kaarsje



In de veertigdagentijd, op weg naar Pasen, willen wij een kaarsje branden opdat we, meer nog dan anders, mogen:

- ervaren wat rust is, wat stilte zegt, wat leegte doet;
- beseffen dat delen en geven meer van de mens is dan hebben en halen;
- bereid zijn los te laten wat overbodig is om bij de kern van het leven te komen.

Naar: *Ingebed*, Gooi en Sticht, Baarn 1995, p.35

## *Gedachtenisprentje Etienne Aernoudt*

Etienne was de lieve en attente echtgenoot van Greet Goovaerts, zijn 'Greetje'. Vooral het jongste jaar werd hij meer zorgbehoevend. Voordien was hij een trouwe kapelbezoeker.

*Mijn laatste groet is voor hen die mij in mijn onvolmaaktheden kenden en mij liefhadden.*

*R. Tagore*



geboren in Roeselare op 22 mei 1938 en, liefdevol omringd door zijn familie, overleden in Bertem 6 december 2024.

Ek het God nooit Gesien Nie,  
maar ek weet Hij bestaan  
Ek het Hem leer ken  
In jou glimlag spontaan  
Hy's dus nie onbekend niet - Hy is écht  
'n Wese vol liefde  
En vriendelikheid  
Vrien'lik verbygangers weerspiegel die Lich  
Die liefelike skoonheid  
Van God se gesich

*Vrij naar Helen Steiner Rice*

## Gedachtenisprentje Lode Wils

Lode Wils was de echtgenoot van Magda Verhaegen (overleden 28 januari 2022 – zie e-Bubbels 11 februari 2022). Vele jaren waren ze beiden regelmatige kapelbezoekers.



Het werk is volbracht.

Lode Wils

weduwnaar van Magda Verhaegen

geboren in Antwerpen op 18 maart 1929  
en thuis, omringd door zijn kinderen, rustig  
ingeslapen op 10 december 2024.

*Foto: Saskia Vanderstichele*

 [Terug naar inhoudstafel](#)



# Op e-Pero bij ...



## **Omacursiefjes**

door Brigitte Puissant

Nogmaals nieuwe omacursiefjes om van te genieten:

Schouwen

<https://dedagdanst.wordpress.com/2025/01/02/schouwen/>

We gaan naar het donker

<https://dedagdanst.wordpress.com/2024/12/22/we-gaan-naar-het-donker/>

Louisa leest mooi

<https://dedagdanst.wordpress.com/2024/12/15/louisa-leest-mooi/>

Het is niet erg

<https://dedagdanst.wordpress.com/2025/01/23/het-is-niet-erg/>

Veel leesplezier!

## **Nooit gezien? Spijtig, gemiste kans!**

aangebracht door de redactie

Nooit eerder een sneeuwman met haren gezien? Niet één, zelfs twee waren er te bezichtigen in een openlucht tentoonstelling in Sint-Joris-Winge! De inkom was gratis en je kreeg er zelfs taart met originele smaak als verwelkoming.



Toen het zo vreselijk koud was, heeft de bezorgde curator het gezelschap naar een rusthuis gebracht waar een warme ontvangst hen te beurt viel. Gevolg?

'Gedenk, o sneeuwman, dat ge water zijt en tot water zult wederkeren'.



Terug naar inhoudstafel

# Gods volk onderweg: Geflitst!

door Frank Cuypers (tekst en foto)

Hoe zouden Gods wegen erbij liggen na de winter en het strooiseizoen? Er is wellicht weer werk aan de winkel voor de aannemers van wegenwerken. Het is een probleem van alle tijden. Ook Johannes De Doper had er al voor gewaarschuwd: “Maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden! Iedere kloof zal worden gedicht, elke berg en heuvel geslecht, kromme wegen recht gemaakt, hobbelige wegen geëffend”. Het is niet heel duidelijk wat Johannes voor ogen had. Mogelijk een soort Oosterweelverbinding avant la lettre.

De wegen ten tijde van Jezus lagen er nochtans niet slecht bij. De Romeinen stonden bekend om hun uitgebreide wegennetwerk, dat bestond uit goed aangelegde stenen wegen die steden en belangrijke handelsroutes met elkaar verbonden. De andere wegen waren over het algemeen eenvoudig en onverhard, en vaak minder goed onderhouden. Dat moet toen al tot enige ergernis geleid hebben: “schud het stof van uw voeten” is een raad die we bij drie van de vier evangelisten lezen.

De Romeinse expertise in openbare werken zal dit jaar erg van pas komen: in 2025 viert de Rooms-Katholieke Kerk een jubeljaar en er wordt veel volk verwacht in de eeuwige stad. Om de stroom van miljoenen pelgrims uit de hele wereld in goede banen te leiden vinden er in Rome niet minder dan 189 openbare werken plaats. De wegen van God zijn goed en betrouwbaar, maar dat resultaat komt wel niet vanzelf.

Wellicht haasten de meeste pelgrims zich naar de heilige deur in de Sint-Pietersbasiliek. Wie daar passeert kan genieten van een jubileumaflaat, een speciaal en tijdelijk aanbod aan kwijtschelding van tijdelijke straffen.

Ik ben wel niet zeker dat aflaten, zelfs onder de saloncondities van de jubileumaflaten, ook gelden voor verkeersboetes.

Daarom nog een tip: de Oud-Heverleestraat naar Filosofenfontein is een zone dertig en er wordt regelmatig geflitst. De politie is dan opgesteld in een anoniem voertuig of verbergt zich en valt niet op in de biodiverse berm. De gehaaste kapelganger op zondagvoormiddag is gewaarschuwd!



De nieuwe anonieme voertuigen van de politie



[Terug naar inhoudstafel](#)



# Informatie en interessante weetjes

## *Nieuws van Amnesty International*

door Rika Van Kersschaever

Op de uitnodiging van Amnesty om eigenhandig brieven en kaartjes te schrijven ten voordele van gevangenen en bedreigde, achtervolgde, vermoorde ... mensenrechtenactivisten wereldwijd, zijn we met 28 kapelgangers ingegaan op zondag 5 januari. Deze actie leverde maar liefst 72 brieven en kaartjes op, een mooi resultaat voor onze kapelgemeenschap!



Ondertussen is bewezen dat de schrijfmarathon helpt:

- in Zimbabwe is de doodstraf afgeschaft in 2024, mede als gevolg van een vorige schrijfmarathon,
- de influencer Neth Nahara is samen met 4 andere gevangenen vrijgelaten in Angola.

Amnesty doet een dringende oproep om nogmaals de petitie tot vrijlating van Maryia Kalesnikava, sinds 2020 gevangengenomen in Belarus en vastgehouden onder onmenselijke omstandigheden, digitaal te ondertekenen:

<https://www.amnesty-international.be/doe-mee/online-acties/belarus-steun-maryia-kalesnikava>.



Terug naar inhoudstafel

## *Geloof en twijfel, een tweeling? - Ontmoeting met Mgr. Lode Van Hecke*

door Jef Schoenaerts

Op donderdag 13 maart om 20 uur ontvangt de groep Christelijke Meditatie van de Universitaire Parochie Mgr. Lode Van Hecke, bisschop van Gent en vroeger abt in Orval. De kern van de ontmoeting bestaat uit een getuigenis en een stilte-ervaring. Nadien is er ruimte om bij te praten bij een glaasje.

De activiteit gaat door in de kerk van de abdij van Vlierbeek. Inschrijven is nodig via <https://www.kuleuven.be/up/activiteiten/geloof-en-twijfel-een-tweeling> Bijdrage: 5 euro

The poster is for an event titled "Geloof en twijfel, een tweeling?" (Faith and doubt, a twinning?). It features a portrait of Mgr. Lode Van Hecke, a man with glasses. The text on the poster includes: "KU LEUVEN UP", "Geloof en twijfel, een tweeling?", "Getuigenis en stilte-ervaring", "13 maart 2025 | 20 u.", "Abdij van Vlierbeek", "Mgr. Lode Van Hecke", "€5 | met een glaasje", "Inschrijving: [www.kuleuven.be/up](http://www.kuleuven.be/up)", and a QR code. At the bottom, it states: "Een initiatief van de groep Christelijke Meditatie, Universitaire Parochie Leuven. M.m.v. parochie Onze-Lieve-Vrouw Vlierbeek".

 [Terug naar inhoudstafel](#)

## ***Denkavond 'AI & geloven' in Gent***

*door Sabine Van Huffel*

De snelle doorbraak van Artificiële Intelligentie (AI) heeft verrassende raakvlakken met geloof. En het stelt ook boeiende vragen over wie we willen zijn als mens. Wat is dan jouw antwoord? Paulus Present en Benno Geertsma willen graag het christelijk geloof koppelen aan hedendaagse thema's en organiseren een denkavond rond AI & geloven op donderdag 3 april 2025 van 19.30 uur tot 22.30 uur in **VEG De Burg, Burgstraat 13, Gent**. Iedereen is welkom, of je nu veel of weinig over Artificiële Intelligentie (AI) weet, of je nu gelooft of niet, en of je een student, boomer of millennial bent (of zelfs niet weet wat dat is).

Op het programma staat een lezing door **Tim Brys**, gevolgd door een panelgesprek met **Paulus Present** (burgerlijk ingenieur-architect) en **Sabine Van Huffel** (Prof.em. biomedische dataverwerking) & vragen uit de zaal.

*Tim Brys (37) behaalde een doctoraat in Artificiële Intelligentie aan de [VUB](http://www.vub.be). Daarnaast volgde hij een master in Midden-Oostenstudies in Beiroet. Hij woonde vijf jaar in Libanon en was daar actief in vredestichtend werk. Nu is hij bezig met de opstart van een stadsklooster in Brussel, waar hij net ook een [boek](#) over schreef. En hij schrijft regelmatig een opiniestuk in De Standaard, De Morgen of Knack over het Midden-Oosten, artificiële intelligentie en religie.*

**Voor meer info en inschrijving** (vrije bijdrage), klik [hier](#).

 [Terug naar inhoudstafel](#)

## Logia studiedag rond 'Vrede en geweldloosheid' - uitnodiging

door Ides Nicaise

Op woensdag 16 april 2025 organiseert Logia in Leuven een studiedag rond 'Vrede en geweldloosheid'. Oorlog confronteert ons vandaag met uitdagende vragen. Hoe verhouden we ons tot geweld? Zijn geweldloos verzet en diplomatie naïef? Durven we nog dromen van vrede? We bekijken vrede vanuit verschillende perspectieven: theologisch, politiek, persoonlijk, interreligieus.



Cartoon: Joris Snaet

Praktisch:

In de Universiteitshal, Naamsestraat 22, Leuven  
Onthaal vanaf 9.30 uur. Start om 10 uur.

Prijs: 15 euro voor leden van Logia, 20 euro voor  
niet-leden en gratis voor studenten

's Middags worden er broodjes voorzien voor alle  
deelnemers. De studiedag sluit af rond 17 uur met  
een receptie.

Meer info en inschrijven via de link:

<https://theo.kuleuven.be/nl/studiedag-geweldloosheid-vrede>.

Iedereen is welkom, nodig gerust geïnteresseerde kennissen uit.



Terug naar inhoudstafel

## Boekbespreking: 'De strijd voor vrede. En hoe we die kunnen winnen' - Tom Sauer

door Mark Cornelis



In het eerste hoofdstuk '**Terroristen: van zero naar hero**' gaat het uiteraard over '**terrorisme**'. *"Een eerste manier om meer te weten te komen over de huidige golf van moslimterrorisme is - volgens Tom Sauer - te kijken naar hoe het fenomeen historisch ontstaan en geëvolueerd is"*. Dat vertelt immers ook iets over hun motieven. (...) *"Een tweede manier om meer te weten te komen over de huidige golf van moslimterrorisme is proberen na te gaan wat de leiders en de uitvoerders of zij die zich ideologisch verwant voelen met de organisatie bezielt"*. De auteur schreef enkele bladzijden over **het ontstaan van Al Qaeda en IS** en over **de Arabische Lente en Syriëstrijders**. *"Was de vreedevolle Arabische Lente in Syrië in 2011 gelukt - aldus de auteur - dan was er geen burgeroorlog, en zouden er geen Syriëstrijders uit heel de wereld, ook niet uit Europa of uit ons land, naar daar zijn getrokken"*. [Klik hier voor de volledige tekst](#).

Uitgeverij Pelckmans

ISBN: 978 94 6310 222 3



Terug naar inhoudstafel

## **Boekvoorstelling: 'Nooit meer is nu'**

### **Over Israëlich kolonialisme en Palestijns verzet - Anja Meulenbelt**

door Mark Cornelis



In plaats van een gewone boekbespreking te maken van dit **waardevol boek** wil ik ervan een **boekvoorstelling** geven met de vermelding: **ter lezing aanbevolen**.

Ik begin met weer te geven wat **op de binnenkant van de kaft** staat:

Anja Meulenbelt schetst in dit zeer actuele boek de context waarin we de vernietigingsoorlog van Israël tegen de Palestijnen in de Gazastrook en op de Westelijke Jordaanoever moeten zien. De bloedige aanval op Israël van Hamas op 7 oktober 2023 was niet het begin van de strijd tussen Israël en de Palestijnen, maar de voorlopige culminatie van ruim een halve eeuw onderdrukking en verzet. Dit boek is bedoeld voor iedereen die begaan is met het lot van onschuldige mannen, vrouwen en vooral kinderen die het slachtoffer zijn van Israëls meedogenloze collectieve strafcampagne. [Klik hier voor de volledige tekst.](#)

Uitgever: Menno Grootveld van Starfish Books

ISBN 978 94 92 734 31 0



Terug naar inhoudstafel

## **Homilie 'De bruiloft te Kana' - (Joh. 2, 1-12)**

door Mark Cornelis

In het verhaal over 'de bruiloft te Kana' wordt Jezus' optreden op dat feest Zijn eerste teken genoemd. Wat is het teken? En waarvan is dat het teken?

Dat zou ik nu in 't kort willen duidelijk maken. [Klik hier voor de volledige tekst.](#)



Terug naar inhoudstafel

## **Boodschap van paus Franciscus**

aangebracht door Freddy De Baets

Op 1 januari 2025 bracht paus Franciscus zijn boodschap voor de 58ste Werelddag van de Vrede: **Vergeef ons onze schulden, schenk ons uw vrede**. De integrale tekst staat op onze website onder vorming>informatieve teksten met [deze link](#).



Terug naar inhoudstafel

## Moedige bisschop vraagt president om mededogen

aangebracht door Mark Cornelis

Op 21 januari 2025, de dag na de inauguratie van president Donald Trump voor zijn tweede ambtstermijn, hield Bisschop Mariann Edgar Budde een preek tijdens de interreligieuze gebedsdienst in de Washington National Cathedral. Het was een preek met een hoog Martin Luther King-gehalte. Daar riep ze president Trump, die op de eerste rij zat, op tot barmhartigheid en compassie voor kwetsbare groepen, waaronder de LGBTQ+-gemeenschap, immigranten en vluchtelingen.

Meer informatie alsook een link om de integrale preek te lezen en/of te beluisteren kan je vinden op volgend adres: <https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2025/01/24/moedige-bisschop-veegt-trump-de-mantel-uit/>

NVDR:

Ondertussen werd er vanuit onze kapelgemeenschap een brief naar de Belgische bisschoppen ondertekend en verstuurd met de vraag naar een publieke aanmoediging voor die bisschop.

Die brief staat op onze website onder gemeenschap>agora met [de link](#). Reacties en commentaren kunnen daar ook geplaatst worden.



Terug naar inhoudstafel



# En tot slot

## *Late nieuwjaarswens uit Oostende*

door Frida van Sijdenborgh (tekst en foto)



Statig recht de rijen mensen  
die voor rechtvaardigheid en liefde gaan  
begrip, mededogen, ootmoed, vergeving verstaan  
een arm om je heen, een troostend woord  
jij wordt gezien, gehoord, je mag er zijn!

Dikke sluiers wintermist vol polarisatie bedekken politieke 'bomen' ...  
vage contouren komen, fluisteren omfloerst duister geluid  
ze doen de kille aarde dromen en ademen onderhuidse dreiging uit ...

We zijn weer onderweg ook in 2025  
onwetende waarheen wij gaan  
misschien zijn het ongekende, niet gewilde wegen  
waarop wij niet durven stil te staan ...

Verlies de hoop niet! Góð overziet, Hij zorgt, troost diep verdriet, spreekt recht  
ontzeg Zijn liefde niet!

En op Zijn tijd zal vrede komen, wereldwijd!

Hoor blijde kinderstemmen galmen over pleinen  
zie de kleinen spelen in de straten, vullen zo hun vaderland!  
Ze worden oud!

Maar o, wanneer dan trekt de hemel open  
komt hemelsblauw de zon in goud met in het eindeloze Licht  
de vreugde binnenlopen?