

# e-Bubbels uit Filosofenfontein



Foto: Irene Vander Cruyssen

**13 december 2024**

# Voorwoord

Beste lezers,

Advent, we zijn op weg naar Kerstmis, de dag dat we de 'advenire' (aankomst) van het Kerstekind vieren. Het is de tijd van de adventskrans, kerstboom, feestverlichting, kerstkaarten, lieve wensen, gezellig samenzijn ... Hebben we tussen de liedjes, de lichtjes in de kerstboom en de cadeautjes nog aandacht voor de boodschap die Jezus bracht? Laat Kerstmis vooral het feest van vrede zijn! Aan iedereen een vredig kerstfeest en een gezond, vreugdevol 2025 toegewenst.

Graag jullie bijdragen voor het volgende nummer insturen voor 9 februari 2025 naar [info@filosofenfontein.be](mailto:info@filosofenfontein.be).



Veel leesplezier,  
Marie-Josée en Jacqueline

## Inhoudstafel met links

Voorwoord .....	2
Inhoudstafel met links .....	2
Info van de FF-gemeenschap .....	3
Activiteiten in de volgende maanden .....	3
Avondprogramma 2024-2025 - dinsdagavonden om 20 uur in Filosofenfontein .....	3
Leerhuis over het evangelie volgens Lucas en over Paulus in de Handelingen van de Apostelen .....	4
Jaarlijks kerkberaad op zondag 10 november 2024 - verslag enkel voor de leden van FIFO vzw .....	6
Ontmoetings- en inspiratiedagen 'Leuven klimaatrechtvaardig': leerrijk en verbindend - verslag van de voorbije events .....	6
Werkgroep liturgie: verbreding naar alle geïnteresseerden .....	7
Mijmeringen van kapelgangers .....	9
De acht gelukspreekwijzen .....	9
Rik Hoet over Lucas .....	10
e-Kaarsje .....	11
Op e-Pero bij .....	12
Omacursiefjes .....	12
Vrolijk het nieuwe jaar tegemoet .....	12
Nieuwjaarswensen .....	12
Gods volk onderweg: 5 broden en 2 vissen om mee te nemen .....	13
Informatie en interessante weetjes .....	14
De andere kerstmarkt op 13 en 14 december 2024 .....	14
Bibliodrama rond Johannes de Doper op 14 december 2024 .....	14
Nieuws van Amnesty International .....	15
De bisschop van Rome en de theologen van Leuven .....	15
Boekbespreking: 'Jezus van Nazaret. Een mens als wij?' - Roger Lenaers .....	16
En tot slot .....	17

# Info van de FF-gemeenschap

## Activiteiten in de volgende maanden

- **Vrijdag 13 december:** Het Vaticaan, achter de schermen van de Kerk. Voordracht door Rik Torfs in MSI (Monseigneur Sencie-Instituut), Leuven om 20 uur.
- **Zaterdag 14 december:** Studiedag over Leviticus van de Dominicaanse Lekengemeenschap Vlaanderen om 9.30 uur in Filosofenfontein. Meer informatie over inschrijven en aanmelden op de [kalender van Filosofenfontein](#).
- **Zaterdag 14 december:** Bibliodrama over Johannes de Doper om 14.00 uur in de Dijlemolens te Leuven. Max 10 deelnemers. [Meer informatie over deelname en inschrijven](#) vindt u hier.
- **Dinsdag 17 december:** Bernard de Cock over 'Spiritualiteit in muziek - het Magnificat van J.S. Bach, BWV 243.
- **Dinsdag 24 december 2024:** Kerstviering in Filosofenfontein om 21 uur.
- **Woensdag 25 december 2024:** GEEN viering in Filosofenfontein om 10.30 uur.
- **Zondag 5 januari 2025:** Schrijfactie van Amnesty International ten voordele van mensenrechtenactivisten wereldwijd, na de viering van 10.30 uur in het zaaltje van Filosofenfontein. Allen welkom.
- **Donderdag 23 januari 2025:** Werkgroep Liturgie: verbreding naar alle geïnteresseerden om 20.00 uur in het zaaltje van Filosofenfontein.

Meer info in verband met deze activiteiten vind je verder in dit nummer of in de kalender op onze [website via deze link](#).



Terug naar inhoudstafel

## Avondprogramma 2024-2025 - dinsdagavonden om 20 uur in Filosofenfontein

door Jan Degraeuwe

### **Bernard de Cock: 'Spiritualiteit in muziek - het Magnificat van J.S. Bach, BWV 243' - 17 december 2024**

Het Magnificat is het lied dat de zwangere Maria zingt tijdens haar bezoek aan haar eveneens zwangere nicht Elisabeth. Lucas wil duidelijk maken dat onze redding van Godswege, waar Maria over zingt, zal gerealiseerd worden door degene die ze in haar schoot draagt. Daarom zei Luther over het Magnificat dat het de onvergelykelijke samenvatting van ons geloof is. J.S. Bach heeft deze tekst muzikaal vereeuwigd. Zijn tegelijk uitbundige en innige muziek neemt ons mee in het spirituele elan van 'de wereld omgekeerd'.

*Bernard de Cock is dominicaan en socius van de provinciaal. Hij doceerde aan het Lemmensinstituut te Leuven.*

### **Katrien Cornette: 'Kruisweg van de psychiatrie - vergrootglas voor eigen zinvragen' - 25 maart 2025**

Psychisch lijden wordt vaak onderschat in onze maatschappij. Het is bijwijlen heftig, te groot voor woorden. Dat wil zeggen: je kan er alleen over praten in gedeelde stilte. Of via het medium van de

kunst. In de Zorggroep Sint-Kamillus te Bierbeek coördineerde de dienst Zinzorg het project om patiënten en zorgverleners de kruisweg te laten verbeelden, elk vanuit hun eigen affiniteit met één van de 15 staties (< afgeleid van het Latijn 'stare': stilstaan om een breder verband te zien). Dat resulteerde in een verrassend parcours, waarin zowel de diepgang van ieders verhaal als de link met het bijbels verhaal naar boven kwam. Wandelend door de tentoonstelling komt de bezoeker ook zichzelf tegen: zijn eigen vragen over begin en einde, over zin en onzin, hoop en wanhoop, eenzaamheid en verbinding. We staan stil bij de bijzondere kenmerken van die vragen en de eigen aanpak die ze vergen. We verkennen ook de contouren van het antwoord dat hier vanuit de psychiatrie naar boven komt. Je gaat naar huis met een ruimere kijk op de hedendaagse psychiatrie, en met kapstokken om de belangrijkste levensvragen - die vaak onderhuids leven - onder woorden te brengen.

*Katrien Cornette is dr. in de praktische theologie. Ze is werkzaam als pastor in de Zorggroep Sint-Kamillus Bierbeek.*

### **Geert Moons: 'Franz Kafka, een sterveling zoals u en ik' - 6 mei 2025**

100 jaar geleden overleed Franz Kafka. Wie was die bijzondere man en uitzonderlijk schrijver? We maken een reis doorheen zijn leven aan de hand van citaten uit literair werk waaronder dagboeken en brieven. Dat doen we met aandacht voor de sleutelmomenten maar ook voor minder belangrijke wetenswaardigheden, die vaak extra kleur en herkenbaarheid geven aan een persoonlijkheid. We zoomen o.a. in op de lichtheid en de humor in zijn werk, op de onderbelichte impact van zijn moeder op zijn psyche, en op de markante aandacht die hij heel zijn leven had voor zijn lichaam.

*Geert Moons is kunsthistoricus met een grote begeestering voor de mens Kafka.*

Deelnameprijs: 10 euro per avond

Je kan inschrijven en betalen via de website van Filosofenfontein:

1. [Bernard de Cock: 'Spiritualiteit in muziek - het Magnificat van J.S. Bach, BWV 243'](#).
2. [Katrien Cornette: 'Kruisweg van de psychiatrie - vergrootglas voor eigen zinvragen'](#).
3. [Geert Moons: 'Franz Kafka, een sterveling zoals u en ik'](#).

Kon je niet vooraf inschrijven? Toch welkom. Betaling ter plaatse is mogelijk.

Filosofenfontein, Waversebaan 352, 3001 Heverlee, tel 016 40 73 40



**Terug naar inhoudstafel**

## ***Leerhuis over het evangelie volgens Lucas en over Paulus in de Handelingen van de Apostelen***

*door Jan Degraeuwe, Jef Schoenaerts en Hendrik Van Moorter: lekendominicanen*

Het evangelie van Lucas en de Handelingen van de Apostelen worden toegeschreven aan eenzelfde auteur, Lucas. Hij wordt vaak genoemd als een vriend van Paulus en is dus een bevoorrechte getuige (in de twee betekenissen van het woord) over het ontstaan van het christendom en over de eerste, zoekende positie van de kerk in de toenmalige samenleving.

In de liturgie van het kerkelijk jaar 2024-2025 staat het evangelie van Lucas centraal. We laten daarom Lucas aan het woord vanuit de twee bronnen die we van hem bezitten.

Via studie, reflectie en uitwisseling willen we ons in het leerhuis verdiepen in de genese van de kerk waar wij toe behoren.

We organiseren nog drie voormiddagen leerhuis. Naast de input van een expert is er ook steeds plaats voor uitwisseling en dialoog met en door de deelnemers. De begeleider zal ons vóór de samenkomst lectuur aanreiken of vragen doorspelen ter reflectie. Na de info vind je een toelichting van beide begeleiders bij het gedeelte dat zij voor hun rekening nemen.

Luc Devisscher, zal het leerhuis begeleiden. Luc is godsdienstwetenschapper en medewerker aan de Vlaamse Bijbelstichting

### **Wanneer?**

Het leerhuis op drie zaterdagvoormiddagen van 10 uur tot 12.30 uur (welkom vanaf 9.30 uur)

- 15 maart 2025
- 29 maart 2025
- 5 april 2025

### **Waar?**

Parochiezaal van de Sint-Jozefparochie, Burgemeestersstraat 59 te 3000 Leuven (dicht bij het station)

### **Deelnameprijs:**

40 euro voor het leerhuis van drie zaterdagen. Gelieve in te schrijven vóór 1 maart 2025.

### **Inschrijven en betalen:**

via de website van Filosofenfontein:

<https://www.filosofenfontein.be/vorming/leerhuis>. Op deze site vind je ook meer informatie over wat een leerhuis beoogt.

**Nog vragen?** [info@filosofenfontein.be](mailto:info@filosofenfontein.be)

**Je bent van harte welkom!**

### **Toelichting:**

**Paulus in Handelingen** - Zaterdagen 15 en 29 maart en 5 april 2025 van 10 uur tot 12.30 uur.

In het boek Handelingen wordt het optreden van Paulus uitvoerig beschreven. Hij reisde onvermoeibaar heen en weer in het gebied rond de Middellandse Zee en stichtte er tal van christelijke gemeentes. Zonder deze overtuigde 'aanhanger van de weg' zou het christendom er wellicht heel anders hebben uitgezien.

Vanuit inleiding, lectuur en gesprek wordt het verhaal van Paulus in de Handelingen verbonden met onze geschiedenis en met ons eigen leven.

- Sessie 1: Eerste zendingsreis (Hnd 13,4-14,28) & Eerste kerkvergadering te Jeruzalem (Hnd 15,1-35)
- Sessie 2: Tweede en derde zendingsreis (Hnd 16,36-20,17) & Geestelijk testament van Paulus (Hnd 20,18-38)
- Sessie 3: Op transport naar Rome (Hnd 21,1-26,32) & Zeereis en schipbreuk (Hnd 27,1-44) & Wat nog volgt (Hnd 28,1-30)

We raden je aan de Bijbelteksten al op voorhand te lezen. Zorg ook voor een Bijbel. Er wordt geen enkele voorkennis vereist.

Begeleiding: Luc Devisscher, Vlaamse Bijbelstichting (VBS)



Terug naar inhoudstafel

## **Jaarlijks kerkberaad op zondag 10 november 2024**

### **verslag enkel voor de leden van FIFO vzw**

door de kerngroep van Filosofenfontein (Sabine, Ides, Frank, Jacqueline, Marcel), Jef (moderator), Rik (werkgroep Financiën), Jean-Pierre (werkgroep Toekomst)

Het verslag van het jongste kerkberaad kan je als lid van FIFO vzw lezen op de website van Filosofenfontein. Nadat je je aangemeld hebt, kan je het vinden in de rubriek 'Over Ons>vzw Kapelgemeenschap Filosofenfontein' en daar klikken op 'Interne documenten FIFO vzw'. Daar staan alle documenten van het kerkberaad en dus ook het verslag.



Terug naar inhoudstafel

## **Ontmoetings- en inspiratiedagen 'Leuven klimaatrechtvaardig':**

### **leerrijk en verbindend - verslag van de voorbije events**

door Ides Nicaise

De twee events van de Wereldgroep (op 12 oktober en 9 november) waren een succes. We hebben kennis gemaakt met andere organisaties en banden gesmeed. We hebben heel wat geleerd over het thema klimaatrechtvaardigheid, en Filosofenfontein op de Leuvense kaart gezet als een spirituele inspiratiebron voor heel wat klimaatverbeteraars uit het Leuvense. Opvallend was ook de deelname en steun van een aantal beleidsverantwoordelijken.

Op **12 oktober** fietsten we 'bijna droog' in twee groepen (samen 34 mensen waarvan de helft uit onze gemeenschap) naar vier plekken waar concreet met kwetsbare mensen rond klimaat gewerkt wordt. Het **buurtwerk 't Lampeke** zorgt ervoor dat lokale bewoners (bv poetsvrouwen) via een leasing-formule een betaalbare e-fiets kunnen aanschaffen om zich van de ene werkpost naar de andere te verplaatsen. Er is ook een fietstaxi en er worden kinderfietsen uitgeleend aan de kinderen in de buurt. De **Maakleerplek** is een pionier in de circulaire economie, gespecialiseerd in

de herstelling van textiel en elektro (meer bepaald stofzuigers). Ze maakt winst voor de buurtbewoners in de vorm van tewerkstelling en goedkope tweedehandse spullen, en natuurlijk ook winst voor het klimaat.

De sociale kruidenier **Solikoop** heeft intussen meerdere verkooppunten in Leuven waar 'sociale klanten' een korting krijgen terwijl 'solidaire klanten' er ook hun gading vinden in klimaatvriendelijke bio-producten. Stigmatisering bestaat er niet omdat iedereen hetzelfde plastic klantenkaartje heeft, alleen de magneetstrip kent



het onderscheid tussen de soorten klanten. Verschillende leveranciers (waaronder vooral een Delhaize) leveren goedkope of soms gratis producten. **Minder is Meer** tenslotte 'ontzorgt' eigenaars die in armoede leven, zowel financieel als technisch, bij het energiezuinig maken van hun woning. De vzw puzzelt de spaarcentjes en premies aan elkaar en zorgt voor het aanbesteden van de werken.

Op **9 november** zakten een 75-tal mensen (waaronder een 20-tal van onze gemeenschap) af naar Campus Corso. We bekeken er samen de **filmdocumentaire** 'Hoe de soja-industrie het Amazonewoud vernietigt' om nadien in twee rondes aan verschillende **thematafels** elkaar te inspireren met concrete handvatten hoe je als enkeling of als vereniging aan de klimaatrechtvaardigheid kan bijdragen. De thematafel 'eco-spiritualiteit' kende opvallend veel belangstelling.

Daarop volgde een **panelgesprek** met Lies Corneillie (schepen van wonen en mondiale ontwikkeling), Stefan Saeys (directeur technische diensten KU Leuven), Dirk Masquillier (directeur SAAMO Vlaams-Brabant) en Erik Béatse (aanspreekpunt klimaatrechtvaardigheid bij Leuven 2030). De acties en knelpunten in het Leuvense Klimaatcontract, vooral dan rond het thema wonen en energie, werden op een open en kritische manier besproken: hoe vermijd je dat de renovatie van woningen het wonen nog duurder maakt en de laagste inkomensgroepen uit Leuven verdringt?

De dag werd afgesloten met een glaasje om het 'netwerken' zijn vrije gang te laten gaan.

Het **volledige verslag** van beide dagen is te vinden op onze website onder het tabblad 'Gemeenschap>Wereldgroep'. Intussen zijn we aan het nadenken over de opvolging van dit alles, naast de nieuwe plannen die staan te sudderen. Zalig de sociale ondernemers, want zij maken de wereld mooier!



**Terug naar inhoudstafel**

### ***Werkgroep liturgie: verbreding naar alle geïnteresseerden***

*door Ria Verschueren*

De werkgroep liturgie houdt zich bezig met de inhoud en de vorm van de liturgie in de brede zin: vieringen en initiatieven die daarmee verband houden.

Het zijn vooral de voorgangers die de inhoud en de vorm van onze liturgie bepalen. Daarom willen we vanaf nu, nog meer dan vroeger, in de eerste plaats de voorgangers centraal stellen.

Maar er is meer!

Een eerste deel van de bijeenkomsten wordt traditiegetrouw aan vorming gewijd. We denken daarbij na en wisselen ideeën uit over gelovige en liturgische thema's, meestal op basis van teksten. Op dit moment is dat bv. schuld, boete, berouw en vergeving in de liturgie. Eerder kwamen andere thema's aan bod zoals: het waarom en het hoe (inhoud) van een geloofsbelijdenis, ingrediënten van liturgie zoals stilte, muziek, rituelen, schoonheid ...

Waarschijnlijk zijn er meerdere mensen uit onze gemeenschap en daarbuiten aan deze vorming geïnteresseerd. We stellen ze daarom vanaf nu open voor alle belangstellenden, ook voor niet-voorgangers of niet-leden van de werkgroep dus. Dat is anders dan voorheen. Welkom dus.

In het tweede deel van de vergadering gaat het over praktische zaken rond de liturgie in onze kapelgemeenschap: uitwerken van concrete ideeën, opvolgen van afspraken, bespreken van nieuwe initiatieven ...

Wie dat wenst kan ook daaraan meedoen. Je kan ook alléén voor de vorming komen. Er zijn een 4 à 5-tal bijeenkomsten per jaar, ongeveer één per kwartaal.

### **Verslag eerste vergadering in de verbrede versie**

Op 21 november jl. kwam de werkgroep liturgie voor het eerst samen in de verbrede versie. Er waren heel wat mensen op de uitnodiging ingegaan om aan het vormingsgedeelte deel te nemen. Aan de hand van een hoofdstuk uit Pumla Gobodo-Madikizela's 'Veroverde vergeving - hoofdstuk 7: Geen haat in mijn hart' dachten we samen na over schuld en vergeving in de opvoeding en over schuldbelijdenis en vergeving in het kader van de Waarheidscommissie in Zuid-Afrika.

In het tweede gedeelte, waar we nadenken over de concrete liturgie in de kapel, werd beslist de benaming 'werkgroep liturgie' te behouden als vlag die het best de lading dekt. De Advents- en Kerstperiode werd voorbereid. Marcel kondigde aan dat hij ook de hoogdagen graag zoveel mogelijk door de leken-voorgangers wil laten verzorgen. Een oproep aan de voorgangers werd verstuurd. Een werkwijze bij het gebruik van liederen die niet in de bundel staan, werd opgesteld: we zetten altijd tekst én muziek op de uit te delen partituren en bewaren ze na de viering voor eventueel hergebruik.

Volgende afspraak op **23 januari 2025 om 20 uur** in Filosofenfontein. Het gedeelte Vorming (60 min.) over kwaad en vergeving bij Hannah Arendt zal ingeleid worden door Remi Peeters. Allen welkom!



[Terug naar inhoudstafel](#)





# Mijmeringen van kapelgangers

## *De acht gelukspreekwijzen*

*aangebracht door Mark Cornelis*

### **van de moderne mens** (die wij zijn):

Gelukkig de rijken; want aan hen behoort de rijkdom van deze aarde.

Gelukkig de onverschilligen; want zij zullen met rust gelaten worden.

Gelukkig die met de ellebogen werken; want zij zullen carrière maken.

Gelukkig de onrechtvaardige; want hij/zij zal de macht bezitten.

Gelukkig de onbarmhartige; want hij/zij zal het voor het zeggen hebben.

Gelukkig de onzuivere van hart; want hij/zij zal zijn/haar gang kunnen gaan.

Gelukkig die oorlog voeren; want zij beheersen de wereld.

Gelukkig die anderen vervolgen; want aan hen behoort het rijk van de aarde.

### **van Jezus van Nazareth** in Zijn Bergrede (Mt. 5, 3-10)

Gelukkig de mensen die nederig ontvankelijk zijn voor God:  
voor hen is Gods Rijk.

Gelukkig de mensen die bedroefd zijn:  
hen zal Hij troosten.

Gelukkig de mensen die zachtaardig zijn:  
zij zullen het beloofde land bezitten.

Gelukkig de mensen die hunkeren naar gerechtigheid:  
hun verlangen zal Hij vervullen.

Gelukkig de mensen die barmhartig zijn:  
aan hen zal Hij tonen hoe barmhartig Hij is.

Gelukkig de mensen die oprecht zijn:  
aan hen zal Hij Zich openbaren.

Gelukkig de mensen die concreet vrede nastreven:  
hen zal God Zijn kinderen noemen.

Gelukkig de mensen die omwille van gerechtigheid onderdrukt worden:  
voor hen is Gods Rijk.

In welke gelukspreekwijze herken jij jouw levensstijl?



Terug naar inhoudstafel

## Rik Hoet over Lucas

door Rika Van Kersschaever

In het bijbelleerhuis (of was het een andere groep?) kwam Rik Hoet vertellen over de evangelist Lucas, ook schrijver van de Handelingen der apostelen. Het was verrijkend een theoloog/exegeet aan het woord te horen, die zijn eigen geloof heeft verweven en verwerkt met zijn inzichten uit studie en reflectie. De studiedag bracht naast inzicht in de persoon van Lucas ook een getuigenis van een authentieke gelovige van vandaag.

Mijn persoonlijke reflectie:

Zeker weten: de eerste mens was een veredelde aap.

Maar hoe mooi is het scheppingsverhaal, dat niet van veredelde apen spreekt, maar van mensen die op zoek zijn naar de zin van hun bestaan. Een verhaal dat tot de verbeelding spreekt, een verhaal van een volk in ballingschap op zoek naar bevrijding.

Wat een geluk dat dat verhaal nog altijd niet vergeten is, maar behoort tot de wereldliteratuur. En dat verhaal wordt nog steeds doorverteld, door Joden en Christenen. Lucas vertelt het in zijn evangelie en in de Handelingen der apostelen.

Joden, als uitverkoren volk van Abraham. Christenen, als afstammelingen van Adam en Eva, die niet alleen Joden hebben voortgebracht, maar alle volkeren over de hele wereld. En Jezus van Nazaret, die, als Jood geboren, de zending op zich genomen heeft om al die volkeren weer samen te brengen als één volk van God, waarbij alle mensen, zonder uitzondering, broers en zussen zijn, kinderen van éénzelfde Vader, de God die we niet kennen, tenzij door de mens Jezus, Zijn 'eerstbeminde'.

De eerste en enige boodschap van die Jezus is: "Bemin je vijanden, God is Liefde".

Rik Hoet sprong dan wel van het één op het ander, zijn inzicht en getuigenis werkten aanstekelijk.



Terug naar inhoudstafel



# e-Kaarsje



In deze adventsperiode, op weg naar Kerstmis, willen wij een kaarsje branden:

- Opdat wij in deze donkere dagen die ene ster mogen zien die ons de weg wijst naar vrede.
- Opdat ieder mensenkind vervuld mag worden van hoop om te kunnen leven in vrede.
- Opdat de wereldleiders mogen beseffen dat heel velen hunkeren naar een samenleving in vrede.

**Dit ene weten wij en aan dit één  
houden wij ons vast in de duistere uren:  
er is een woord, dat eeuwiglijk zal duren,  
en wie 't verstaat, die is niet meer alleen.**

*(Henriette Roland Holst)*



Terug naar inhoudstafel

# Op e-Pero bij ...



## **Omacursiefjes**

door Brigitte Puissant

Opnieuw drie omacursiefjes om van te genieten:

Kom je in mijn team?

<https://dedagdanst.wordpress.com/2024/11/19/kom-je-in-mijn-team/>

Dubbele kronen en prinsessen

<https://dedagdanst.wordpress.com/2024/11/17/dubbele-kronen-en-prinsessen/>

Mijn kleine helden

<https://dedagdanst.wordpress.com/2024/10/17/mijn-kleine-helden/>

Veel leesplezier!

## **Vrolijk het nieuwe jaar tegemoet**

aangebracht door de redactie

Mogelijk ontvang of stuur ook jij leuke kerst- en nieuwjaarskaartjes, al dan niet digitaal. Wij laten je graag genieten van een vrolijk deuntje voor de kerstdagen en om het nieuwe jaar opgewekt in te zetten. Benieuwd? [Klik dan op deze link.](#)

## **Nieuwjaarswensen**

door Mark Cornelis

Maak tijd om vriendelijk te zijn, het is de weg naar het geluk.

Maak tijd om te lachen, het is de muziek van het hart.

Maak tijd om te geven, 't leven is te kort om egoïst te zijn.

Maak tijd om te rusten, het is de bron van degelijke arbeid.

Maak tijd om te werken, er is zoveel te doen.

Maak tijd om te leren, het is de fontein der wijsheid.

Maak tijd om te luisteren, er wordt zoveel gepraat.

Maak tijd om blij te zijn, het is het geheim van de eeuwige jeugd.

Maak tijd om te beminnen, het is de kracht van het leven.

Maak tijd om te vergeven: het is de rijkdom van een groot hart.

Maak tijd om te danken, het leven is zo mooi!

Maak tijd om te beminnen en bemind te worden:

het is een voorrecht dat van God komt.

Moge het nieuwe jaar U alle geluk en voorspoed brengen!



Terug naar inhoudstafel

# Gods volk onderweg: 5 broden en 2 vissen om mee te nemen

door Frank Cuypers (tekst en foto)

Nog geïnspireerd door de [‘Nutteloze borden wandeling’](#) van het vorig cursiefje, blijft Gods volk onderweg ook deze keer stilstaan bij interessante wegwijzers langsheen ons pad.

Ik was in één van de betere locaties van onze Leuvense Alma Mater, op zoek naar de juiste zaal, toen mijn oog viel op een merkwaardig bord.

Mijn eerste bedenking was: waarom zouden de bisschoppen een andere weg volgen dan de Heilige Geest? Dat leek mij wel een interessante vraag. Maar misschien niet direct geschikt om te behandelen in een cursiefje. Dan was de Heilige Geesttafel een beter onderwerp.

Wat zou die tafel te bieden hebben? Vooral spiritueel voedsel? Of iets anders? De vruchten en de gaven van de Geest zijn bekend, maar voor zover ik weet zijn daar geen gerechten bij.



Misschien stonden er 5 broden en 2 vissen klaar. Gezien de omgeving waar ik was, wellicht in één of andere verzorgde bereiding. Met aangepaste wijnen, want de Geest is ongetwijfeld een kenner van geestrijke dranken. Hing er bijvoorbeeld op Pinksteren rond de apostelen vermoeden van dronkenschap?

Te veel verbeelding. De Tafel van de Heilige Geest was een middeleeuwse instelling die zorgde voor de armen en behoeftigen in de gemeenschap. Die tafels waren vaak verbonden aan parochies en werden gefinancierd door giften, nalatenschappen en andere vormen van liefdadigheid. In Leuven, in de 17<sup>e</sup> eeuw, waren ze een deel van de parochie van het klein begijnhof.

In de 21<sup>e</sup> eeuw vind je de [Tafel van de Heilige Geest](#) in Beveren. Een klasserrestaurant met internationale keuken in een lokale sfeer. Met een mooi aanbod aan eindejaarsmenu's. Ben je te laat om te reserveren? Geen nood, afhalen bij de Heilige Geest kan ook.

Wat er te vinden was in de zaal 'H. Geesttafel' weet ik overigens nog steeds niet. Ik werd verwacht in de 'Infirmierie'. Daarbij probeerde ik mij niet te veel te verbeelden.



Terug naar inhoudstafel

# Informatie en interessante weetjes

## **De andere kerstmarkt op 13 en 14 december 2024**

aangebracht door Rika Van Kersschaever

### **Welzijnszorg, WSM (**

**Wereldsolidariteit) en [Beweging.net](https://www.beweging.net) Leuven**

organiseren nu reeds voor de 28ste keer, met een hoop vrijwilligers, **De Andere Kerstmarkt** en willen er opnieuw een succes van maken.

Dit initiatief wil een alternatief bieden voor de commercialisering van Kerstmis, tevens een uitgelezen moment voor aandacht voor mensen in armoede in Noord en Zuid. U vindt er geschenkenstands van een twintigtal organisaties en vzw's, actie 'Soep op de stoep' en een gezellige cafetaria. De opbrengst van actie 'Soep op de stoep' en de cafetaria gaat naar projecten van Welzijnszorg en WSM.

### **Waar en wanneer?**

Vrijdag 13 december 2024 van 10 tot 18 u

Zaterdag 14 december 2024 van 10 tot 17 u

In de Bib Tweebronnen, Diestsestraat 49 te Leuven

Voor meer informatie kan u terecht bij Roland Verbeek, [rverbeek@telenet.be](mailto:rverbeek@telenet.be), 0497/51.89.96



**DE ANDERE  
KERSTMARKT**  
13 & 14 DECEMBER 2024

TEN VOORDELE VAN ORGANISATIES  
DIE DE KLOOF TUSSEN ARM EN RIJK  
BESTRIJDEN IN NOORD EN ZUID

CAFETARIA: DRANK - SOEP - TAART - WAFELS

SOLIDAIRE GESCHENKENSTANDS VAN ALLERLEI VZW'S EN NGO'S	VRIJDAG 10-18U ZATERDAG 10-17U	BIB TWEEBRONNEN DIESTSESTRAAT 49 3000 LEUVEN
---	-----------------------------------	--

[beweging.net](https://www.beweging.net) [WSM](https://www.wsm.be) [welzijnszorg](https://www.welzijnszorg.be)



**Terug naar inhoudstafel**

## **Bibliodrama rond Johannes de Doper op 14 december 2024**

door Ria Verschueren

Brigitte Puissant nodigt ons uit op 14 december van 14 uur tot 16.30 uur voor een bibliodramaspel rond de figuur van Johannes De Doper.

Plaats van het gebeuren: het zaaltje van de Dijlemolens, Zwartzusterstraat 16 (tweede verdieping). Max 10 deelnemers.

Inschrijven bij Brigitte Puissant: [brigitte.puissant@hotmail.com](mailto:brigitte.puissant@hotmail.com).

Johannes de Doper:

We kleden ons niet met kamelenhaar, maar brengen samen een levendige voorstelling van deze boeiende voorganger van Jezus en wat hij teweegbrengt bij het volk én bij Jezus. We spelen geen toneel, maar leven ons in in één of meerdere personages, dankzij een laagdrempelige begeleiding. Zo kunnen we spontaan vertellen wat bij ons opkomt. Soms is één zin al genoeg!

Telkens gebeurt er iets, dankzij de communicatie tussen verschillende personages, de rolinleving, de groepsdynamiek, waardoor de betekenis van de evangelietekst dieper tot ons doordringt. Een fijne, levendige manier om de bijbel in ons leven en onze wereld te brengen.

Wie al eerder met Brigitte werkte, weet dat het de moeite waard zal zijn! Welkom!



Terug naar inhoudstafel

## ***Nieuws van Amnesty International***

*door Jef Schoenaerts en Rika Van Kersschaever*

**Stop de genocide in Gaza:** Amnesty International gaat in zijn onderzoeken, zijn aanklachten en zijn oproepen niet over één nacht ijs. Als zij een oproep de wereld insturen, is vooraf een grondige analyse gemaakt van de situatie en zijn alle pro's en contra's van hun standpunt overwogen mede omdat zij hun geloofwaardigheid niet te grabbel willen gooien.

Als Amnesty International dus ondanks zijn terughoudendheid over de Gazatragedie zegt "...dat Israël een genocide begaat in Gaza..." en daaraan toevoegt "We kunnen dit niet langer negeren.", dan willen wij hun oproep om hun petitie te tekenen graag aan jullie voorleggen.

Meer informatie over de kerngegevens die geleid hebben tot die oproep en de petitie kan je vinden via deze link: [stop de genocide, teken nu](#).

Ook wij nemen deel aan **de schrijfactie** van Amnesty International ten voordele van mensenrechtenactivisten wereldwijd. Die actie zal doorgaan op zondag 5 januari 2025 na de viering van 10.30 uur in het zaaltje van Filosofenfontein.

Allen welkom. Alles wordt voorzien, ook een warm drankje met een koekje.



Terug naar inhoudstafel

## ***De bisschop van Rome en de theologen van Leuven***

*aangebracht door Freddy De Baets*

'De bisschop van Rome en de theologen van Leuven' is een meesterwerk. Vijfentwintig pennenvruchten van evenveel schrijvers geven een stand van zaken weer. Hoe is het gesteld met de theologie in Leuven? Een bezoek van de bisschop van Rome was een gelegenheid om anno 2024, zeshonderd jaar na de stichting van de KU Leuven, in de pen te kruipen. Het boek werd hem geschonken bij het bezoek.

Vederlicht verteerbare essays wisselen af met diepgravende. Ga het diepe in, zond ooit iemand de vissers. En net dat deed de bisschop van Rome ook. De stijl van Franciscus, beeld- en klankrijk, weergalmt over de hele wereld.

In het boek komt een meisje van 16-17 jaar aan bod. Ze was leerling aan het Instituut de Pelichy te Izegem. Ze gaf, geeft, een spoor van *kleine goedheid*. Het toont hoe levensnabij de blijde boodschap blijft. Ook voor Franciscus ... als 87-jarige.

Het boek is een huzarenwerk, uitgegeven bij Peeters Leuven, 228 blz., 30 euro. Een samenleesboek ideaal voor allerlei leesgroepen. Natuurlijk kan je er ook in grasduinen. Het voorwoord van Bénédicte Lemmelijn, de inleiding door Joris Geldhof en meer informatie over de inhoud zijn online beschikbaar en kan je lezen door [te klikken op deze link](#).



Terug naar inhoudstafel

### **Boekbespreking: 'Jezus van Nazaret. Een mens als wij?' - Roger Lenaers**

door Mark Cornelis



Uit de tekst op de achterkant van het boek citeer ik een zin over de auteur: *"Hij wil de lezers helpen zien wat onder die mythologische aankleding verborgen ligt: een mens als wij, ja, maar een mens met een oneindige, heilige diepte, en in die zin niet 'maar' een mens als wij"*.

Laat me toe de auteur zelf zoveel mogelijk aan het woord te laten: *"Men zou hopen dat kerkleiding en clerus zich intussen minstens tot op zekere hoogte de wetenschappelijke en dus antimythologische denkhouding van de moderne wereld eigen gemaakt hebben. Blijkbaar is dat bij de meesten van hen slechts in heel bescheiden mate het geval. In een mythische Jezus geloven is voor hen geen probleem. Voor de doorsnee-vromen is dat nog veel minder een probleem"*. Maar de moderniteit heeft van die hele mythologische denkwereld afscheid genomen.

[Klik hier voor de volledige tekst.](#)

Uitgeverij Pelckmans

ISBN: 978 90 289 8093 8



Terug naar inhoudstafel





# En tot slot

## *Kerstgedachte*

door Kris Gelaude



[Afbeelding via Pixabay](#)

Zalig die als de nacht het donkerst is  
durven vertrouwen op die ene ster.

Zalig die met een onbevangen geest  
verwachting blijven koesteren.

Zalig die speuren naar vonkjes hoop  
om ze als een fakkel aan te steken.

Zalig die woorden spreken  
waaraan velen zich verwarmen.

Zalig die mateloos goedheid tonen  
waarin je mag wonen.

Zalig die in huizen van vrede  
mensen nader brengen.

Zalig die met zachte moed  
vriend en vreemde tegemoet gaan.

Zalig die bewogen knielen  
naast wat nietig is in deze wereld.

Zalig die Gods weerloosheid herkennen  
in de ogen van een pasgeboren kind.

Zalig die met kerstlicht in de ogen  
dag aan dag meer mens worden.