

e-Bubbels uit Filosofenfontein



11 oktober 2024

Voorwoord

Beste lezers,

Vorbij die zomer, welkom aan de herfst. 2024 wordt stilaan meer herinnering dan toekomst. De volgende weken vieren we de hoogdag van Allerheiligen/Allerzielen, krijgen senioren extra aandacht en denken we heel speciaal aan onze dierbare overledenen.

Graag jullie bijdragen voor het volgende nummer insturen voor 8 december 2024 naar info@filosofenfontein.be.



Veel leesplezier,

Marie-Josée en Jacqueline

Inhoudstafel met links

Voorwoord	2
Inhoudstafel met links	2
Info van de FF-gemeenschap	3
Activiteiten in de volgende maanden	3
Avondprogramma 2024-2025 - dinsdagavonden om 20 uur in Filosofenfontein	3
Leerhuis over het evangelie volgens Lucas en over Paulus in de Handelingen van de Apostelen	5
Help de wereld en jezelf!	7
Jaarlijks kerkberaad op zondag 10 november 2024	7
Zomerwandeling: maandag 19 augustus 2024 - verslag	8
Herdenking van Willy Peeters tijdens het Fonteinfeest 31 augustus 2024	8
IPB forum: viering 5 jaar Space for Grace en uitgave boek SfG-projecten - verslag	10
Mijmeringen van kapelgangers	11
e-Kaarsje	12
Op e-Però bij	13
Omacursiefjes	13
'Ons vader' werd 95	13
De wederkomst van Jezus Christus?	13
Gods volk onderweg: ergens in het Hageland	14
Informatie en interessante weetjes	15
Nieuws van Amnesty International	15
De buurvolkeren van het Oude Israël en Judah	15
Boekbespreking: 'De namiddag van het christendom' - Tomas Halik	16
Publicaties in 'De Wereld Morgen'	16
Joodse organisaties lanceren netwerk European Jews for Palestina	17
Rouwaanbod van UP	17
En tot slot	18

Info van de FF-gemeenschap

Activiteiten in de volgende maanden

- **Zaterdag 12 oktober:** Fietsrally Leuven Klimaatrechtvaardig.
- **Donderdag 24 oktober:** Training rituelenbegeleider.
- **Vrijdag 25 oktober:** Training rituelenbegeleider.
- **Zaterdag 9 november:** Ontmoetingsdag Leuven Klimaatrechtvaardig.
- **Zondag 10 november:** Kerkberaad, na de viering.
- **Maandag 11 november:** Studiedag over het evangelie volgens Lucas en over Paulus in de Handelingen van de Apostelen.
- **Dinsdag 19 november:** Herman De Dijn over 'Het Rooms-katholicisme, een ongelooflijke godsdienst.'

Meer info in verband met deze activiteiten vind je verder in dit nummer of in de kalender op onze [website via deze link](#).



Terug naar inhoudstafel

Avondprogramma 2024-2025 - dinsdagavonden om 20 uur in Filosofenfontein

door Jan Degraeuwe

Herman De Dijn: 'Het Rooms-katholicisme, een ongelooflijke godsdienst' - 19 november 2024

Het Rooms-katholicisme is niet primair een geloofsleer of een morele doctrine. Het is een godsdienst – en wel een 'die je niet had kunnen raden' (C.S. Lewis). Het is een unieke, collectieve wijze van leven, een eredienst aan God en mens. Het gaat om een eeuwenoude erfenis vol prachtige en treffende verhalen, symbolen, rituelen, beelden, gebouwen, gezangen en gebeden. De Kerk van Rome is zowel het Mystieke Lichaam van Christus, als 'een oudere vrouw met een duister verleden, die niettemin onweerstaanbaar is' (Willem Jan Otten). Vanuit een levenslange vertrouwdheid, maar toch vooral via wijsgerig-antropologisch inzicht, wil de auteur met dit boek bijdragen tot een herontdekking van die ongelooflijke godsdienst. Of men nu gelovig is of niet, het zou toch zonde zijn om van dergelijke schepping, van dergelijk totaal kunstwerk, niets of nauwelijks iets te verstaan. Tegelijk bevat dit boek een indringende filosofische kritiek op de modernistische interpretatie van het catholicisme, die de godsdienst tot een cerebraal geloof herleidt.

Herman De Dijn is emeritus hoogleraar aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KU Leuven. Hij is een bekend filosoof en cultuurcriticus; auteur van talrijke cultuurfilosofische essays.

Bernard de Cock: 'Spiritualiteit in muziek - het Magnificat van J.S. Bach, BWV 243' - 17 december 2024

Het Magnificat is het lied dat de zwangere Maria zingt tijdens haar bezoek aan haar eveneens zwangere nicht Elisabeth. Lucas wil duidelijk maken dat onze redding van Godswege, waar Maria over zingt, zal gerealiseerd worden door degene die ze in haar schoot draagt. Daarom zei Luther over het Magnificat dat het de onvergelykelijke samenvatting van ons geloof is. J.S. Bach heeft

deze tekst muzikaal vereeuwigd. Zijn tegelijk uitbundige en innige muziek neemt ons mee in het spirituele elan van 'de wereld omgekeerd'.

Bernard de Cock is dominicaan en socius van de provinciaal. Hij doceerde aan het Lemmensinstituut te Leuven.

Katrien Cornette: 'Kruisweg van de psychiatrie - vergrootglas voor eigen zinvragen' - 25 maart 2025

Psychisch lijden wordt vaak onderschat in onze maatschappij. Het is bijwijlen heftig, te groot voor woorden. Dat wil zeggen: je kan er alleen over praten in gedeelde stilte. Of via het medium van de kunst. In de Zorggroep Sint-Kamillus te Bierbeek coördineerde de dienst Zinzorg het project om patiënten en zorgverleners de kruisweg te laten verbeelden, elk vanuit hun eigen affiniteit met één van de 15 staties (< afgeleid van het Latijn 'stare': stilstaan om een breder verband te zien). Dat resulteerde in een verrassend parcours, waarin zowel de diepgang van ieders verhaal als de link met het bijbels verhaal naar boven kwam. Wandelend door de tentoonstelling komt de bezoeker ook zichzelf tegen: zijn eigen vragen over begin en einde, over zin en onzin, hoop en wanhoop, eenzaamheid en verbinding. We staan stil bij de bijzondere kenmerken van die vragen en de eigen aanpak die ze vergen. We verkennen ook de contouren van het antwoord dat hier vanuit de psychiatrie naar boven komt. Je gaat naar huis met een ruimere kijk op de hedendaagse psychiatrie, en met kapstokken om de belangrijkste levensvragen - die vaak onderhuids leven - onder woorden te brengen.

Katrien Cornette is dr. in de praktische theologie. Ze is werkzaam als pastor in de Zorggroep Sint-Kamillus Bierbeek.

Geert Moons: 'Franz Kafka, een sterveling zoals u en ik' - 6 mei 2025

100 jaar geleden overleed Franz Kafka. Wie was die bijzondere man en uitzonderlijk schrijver? We maken een reis doorheen zijn leven aan de hand van citaten uit literair werk waaronder dagboeken en brieven. Dat doen we met aandacht voor de sleutelmomenten maar ook voor minder belangrijke wetenswaardigheden, die vaak extra kleur en herkenbaarheid geven aan een persoonlijkheid. We zoomen o.a. in op de lichtheid en de humor in zijn werk, op de onderbelichte impact van zijn moeder op zijn psyche, en op de markante aandacht die hij heel zijn leven had voor zijn lichaam.

Geert Moons is kunsthistoricus met een grote begeestering voor de mens Kafka.

Deelnemersprijs: 10 euro per avond

Je kan inschrijven en betalen via de website van Filosofenfontein:

1. [Herman De Dijn: 'Het Rooms-katholicisme, een ongelooflijke godsdienst'](#).
2. [Bernard de Cock: 'Spiritualiteit in muziek - het Magnificat van J.S. Bach, BWV 243'](#).
3. [Katrien Cornette: 'Kruisweg van de psychiatrie - vergrootglas voor eigen zinvragen'](#).
4. [Geert Moons: 'Franz Kafka, een sterveling zoals u en ik'](#).

Kon je niet vooraf inschrijven? Toch welkom. Betaling ter plaatse is mogelijk.

Filosofenfontein, Waversebaan 352, 3001 Heverlee, tel 016 40 73 40



Terug naar inhoudstafel

Leerhuis over het evangelie volgens Lucas en over Paulus in de Handelingen van de Apostelen

door Jan Degraeuwe, Jef Schoenaerts en Hendrik Van Moorter: lekendominicanen

Het evangelie van Lucas en de Handelingen van de Apostelen worden toegeschreven aan eenzelfde auteur, Lucas. Hij wordt vaak genoemd als een vriend van Paulus en is dus een bevoorrechte getuige (in de twee betekenissen van het woord) over het ontstaan van het christendom en over de eerste, zoekende positie van de kerk in de toenmalige samenleving.

In de liturgie van het kerkelijk jaar 2024-2025 staat het evangelie van Lucas centraal. We laten daarom Lucas aan het woord vanuit de twee bronnen die we van hem bezitten.

Via studie, reflectie en uitwisseling willen we ons in het leerhuis verdiepen in de genese van de kerk waar wij toe behoren.

We organiseren vier samenkomsten in seminarievorm: een studiedag (module 1) en drie voormiddagen leerhuis (module 2). Naast de input van een expert is er ook steeds plaats voor uitwisseling en dialoog met en door de deelnemers. De begeleider zal ons vóór de samenkomst lectuur aanreiken of vragen doorspelen ter reflectie. Na de info vind je een toelichting van beide begeleiders bij het gedeelte dat zij voor hun rekening nemen.

Rik Hoet zal de studiedag begeleiden. Rik is priester van het bisdom Antwerpen en doctor in de Bijbelse theologie.

Luc Devisscher, zal het leerhuis begeleiden. Luc is godsdienstwetenschapper en medewerker aan de Vlaamse Bijbelstichting

Wanneer?

Module 1: Een studiedag van 10 uur tot 16 uur op maandag 11 november 2024 (welkom vanaf 9.30 uur, 's middags voorzien we broodjes).

Module 2: Het leerhuis op drie zaterdagvoormiddagen van 10 uur tot 12.30 uur (welkom vanaf 9.30 uur)

- 15 maart 2025
- 29 maart 2025
- 5 april 2025

Waar?

Parochiezaal van de Sint-Jozefparochie, Burgemeestersstraat 59 te 3000 Leuven (dicht bij het station)

Deelnameprijs:

Je kan voor elke module apart of voor beide inschrijven.

Module 1: 30 euro voor de studiedag, broodjes inbegrepen. Gelieve in te schrijven vóór 30 oktober 2024.

Module 2: 40 euro voor het leerhuis van drie zaterdagen. Gelieve in te schrijven vóór 1 maart 2025.

Inschrijven en betalen: via de website van Filosofenfontein:

<https://www.filosofenfontein.be/vorming/leerhuis>. Op deze site vind je ook meer informatie over wat een leerhuis beoogt.

Nog vragen? info@filosofenfontein.be

Je bent van harte welkom!

Toelichting:

De Twee Boeken aan Godelief - Maandag 11 november 2024 van 10 uur tot 16 uur

Het 'Evangelie volgens Lucas' en de 'Handelingen van de Apostelen' zijn allebei gericht aan dezelfde 'Theofilos'. Wie die Theofilos is, weten we evenmin als wie de schrijver van het boek is. 'Theofilos' is letterlijk vertaald 'Godelief' en dat zijn wij allemaal. Of de schrijver besneden was, weten we niet, wel was hij (of zij?) een Schriftgeleerde.

Deze twee boeken vormen samen het reisverhaal van het Rijk Gods dat in Jezus vlees en bloed kreeg. In Jeruzalem, hoofdstad van Gods volk, werd het afgewezen door de leiders van zijn eigen volk. In Rome, de hoofdstad van de 'volkeren', werd het uiteindelijk 'ongehinderd' verkondigd.

Op deze studiedag willen we aantonen hoe die twee boeken een eenheid vormen, de eigen accenten van het eerste boek tegenover de andere evangelies toelichten, en begrijpen dat het tweede boek - doorheen de verhalen over het beginnende christendom - vertelt hoe de Kerk er altijd uitziet.

Breng uw Bijbel mee en liefst in twee verschillende vertalingen.

Begeleiding: Rik Hoet Inschrijven: [Via deze link](#)

Paulus in Handelingen - Zaterdagen 15 en 29 maart en 5 april 2025 van 10 uur tot 12.30 uur.

In het boek Handelingen wordt het optreden van Paulus uitvoerig beschreven. Hij reisde onvermoeibaar heen en weer in het gebied rond de Middellandse Zee en stichtte er tal van christelijke gemeentes. Zonder deze overtuigde 'aanhanger van de weg' zou het christendom er wellicht heel anders hebben uitgezien.

Vanuit inleiding, lectuur en gesprek wordt het verhaal van Paulus in de Handelingen verbonden met onze geschiedenis en met ons eigen leven.

- Sessie 1: Eerste zendingsreis (Hnd 13,4-14,28) & Eerste kerkvergadering te Jeruzalem (Hnd 15,1-35)
- Sessie 2: Tweede en derde zendingsreis (Hnd 16,36-20,17) & Geestelijk testament van Paulus (Hnd 20,18-38)
- Sessie 3: Op transport naar Rome (Hnd 21,1-26,32) & Zeereis en schipbreuk (Hnd 27,1-44) & Wat nog volgt (Hnd 28,1-30)

We raden je aan de Bijbelteksten al op voorhand te lezen. Zorg ook voor een Bijbel. Er wordt geen enkele voorkennis vereist.

Begeleiding: Luc Devisscher, Vlaamse Bijbelstichting (VBS) Inschrijven: [Via deze link](#)



Terug naar inhoudstafel

Help de wereld en jezelf!

door Ides Nicaise

De Wereldgroep zoekt nog een paar vrijwilligers voor de ontmoetings- en inspiratienamiddag 'Leuven klimaatrechtvaardig' op 9 november. Ken je een goede plek om een affiche op te hangen? Wil je mee deelnemers onthalen of een verslagje maken van een 'thematafel'? Geef dan a.u.b. een seintje aan Ides (ides.nicaise@kuleuven.be of 0485-168732). Je krijgt 10 dagen aflaten bij aanmelding en nog eens 90 na afloop van het event!



Terug naar inhoudstafel

Jaarlijks kerkberaad op zondag 10 november 2024

door de kerngroep van Filosofenfontein (Sabine, Ides, Frank, Jacqueline, Marcel), Jef (moderator), Rik (werkgroep Financiën), Jean-Pierre (werkgroep Toekomst)

Als lid van onze kapelgemeenschap word je van harte uitgenodigd op ons jaarlijks kerkberaad, tevens een algemene vergadering van onze vzw. De vergadering gaat door op zondag 10 november in de kapel van 11.30 uur tot 12.30 uur (aansluitend bij de zondagsviering). Om inspraak van de kapelgemeenschap mogelijk te maken, hopen we op een talrijke opkomst.

We willen in dit kerkberaad vooreerst een overzicht geven van onze werking van het voorbije jaar. Om dat overzicht zo beknopt mogelijk te houden, geven we je al [een link naar het activiteitenverslag van het voorbije werkjaar](#) (deze link werkt enkel als je aangemeld bent op de FF-website als lid van FIFO VZW). Lees het rustig na.

Vervolgens stellen we onze nieuwe kerngroepleden voor, onze herwerkte visietekst, en onze **toekomstplannen**, zoals reeds besproken op de perspectiefdag in maart 2024.

- Wat weten we over het moment van verhuizen?
- Welke mogelijke locaties kunnen we voorleggen?
- Welke activiteiten willen we uitbouwen overeenkomstig ons DNA (visietekst)?
-

We willen vooral veel tijd gunnen aan alle leden om van gedachten te wisselen over onze huidige werking, onze veerkracht en de toekomst van onze gemeenschap. Alle ideeën zijn welkom!

Hier volgt een **agenda van ons kerkberaad**:

- Informatie aan onze gemeenschap:
 - Voortzetting bestaande werking
 - Toekomstplannen: verhuis en nieuwe initiatieven.
 - Afsluiting Space for Grace-project
- Vragen & discussie

Met vriendelijke groeten van de kerngroep, Jef, Rik en Jean-Pierre.



Terug naar inhoudstafel

Zomerwandeling: maandag 19 augustus 2024 - verslag

door Lut Saelens en Rika Van Kersschaever

Om de wandelkerken een nieuw elan te bieden, organiseerden we op 19 augustus met Filosofenfontein een zomerwandeling in Heverlee bos. Het thema van de wandeling was **'diversiteit'**.

Onder een stralende zomerzon kwamen 12 mensen samen aan de Torenvalk in Heverlee voor een rustige wandeling van ongeveer 4 km. Rika Van Kersschaever was onze gids.

Voor we startten gaf Rika ons een korte toelichting over de relatie van de mens met de natuur en over het belang van diversiteit. Zodra de mens zijn intrede deed in de geschiedenis, heeft hij ingegrepen op de natuur. Van bij het begin van de schepping ondervindt de mens de nood aan het in balans houden van de verhouding tussen mens en natuur: eerbied voor al het geschapene en heersen over de aarde, zonder als mens superieur te worden; zichzelf ook erkennen als geschapene, en dankbaar genieten van wat de natuur ons geeft.

Vervolgens stelde Lut Saelens de deelnemers een paar thema's/vragen voor waarover ze tijdens de wandeling van gedachten konden wisselen. Hoe kan diversiteit in de natuur ons inspireren in hoe we omgaan met diversiteit in onze maatschappij? En met diversiteit in onze onderlinge relaties? In welke mate ervaren we respect voor diversiteit als een christelijke waarde?

Op het einde van de wandeling deelden we met een glas fruitsap en een koekje wat we van elkander en ook van de natuur geleerd hadden over diversiteit. Het werd een boeiende uitwisseling, zeker voor herhaling vatbaar!



Terug naar inhoudstafel

Herdenking van Willy Peeters tijdens het Fonteinfoest 31 augustus 2024

Wandeling langs beelden van Willy Peeters - verslag

door Sabine Van Huffel

Op 22 augustus 2023 overleed beeldend kunstenaar [Willy Peeters](#). Hij werd begraven op 31 augustus, dag na dag een jaar geleden. Omdat Willy zoveel betekend heeft voor onze gemeenschap, wilden we hem tijdens het Fonteinfoest bijzondere aandacht geven. Willy Peeters hield in het domein van Filosofenfontein twee keer een bijzonder mooie tentoonstelling en verschillende leden van onze gemeenschap hebben een beeldje van hem of hadden een bijzondere band met hem. Ons programma stond dan ook in het teken van de rijke erfenis die Willy ons nalaat.

Onze traditionele namiddagwandeling werd daarom dit jaar een beeldenwandeling langsheen 5 beelden van Willy (deel van een grotere [kunstroute](#) langsheen 19 beelden in het Leuvense). We verzamelden met een vijftiental stappers aan het Sint-Lambertusplein voor de kerk van Heverlee om 14.30 uur waar we halt hielden bij het beeld 'Voor altijd verbonden' ter nagedachtenis van de slachtoffers van het busongeluk in Sierre in 2012. Vandaar wandelden we verder naar de basisschool De klare Bron waar we op banken plaatsnamen rond het beeld 'De engelen van de Klare Bron' ter nagedachtenis van de vier slachtoffers van een zwaar verkeersongeval in 2008, waarvan drie meisjes schoolliepen in deze school. Vandaar liep onze route verder doorheen het Arenbergpark naar het Groot Begijnhof. In de Sint-Jan-de-Doperkerk stonden we stil bij het beeld uit 2023 'Tussen verankering en vrijheid', een werveling van figuren naar boven toe in een

boomstructuur, hunkerend naar vrijheid. We vervolgden onze weg verder naar het beeld 'Exodus'



(2023) op een uithoekje van het Groot Begijnhof, waar twee beelden als golven tegenover elkaar openklappen en verwijzen naar een doorgang, een overgang, een exodus. Tenslotte wandelden we door naar de binnenplaats van het Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart waar we plaatsnamen rond het beeld 'Heling-Hoop' (2011), aangevraagd door het artsenteam als herinnering aan een collega na zelfdoding. Vandaar keerden we terug naar ons startpunt.

Beide kinderen van Willy stapten de hele tijd met ons mee en droegen bij aan de serene sfeer en ingetogenheid. We voelden Willy heel dicht bij ons toen we zijn stem hoorden tijdens de audiofragmenten die we bij elk beeld beluisterden en tijdens de stiltemomenten die daarop volgden. Dat maakte deze wandeling zo bijzonder. We zullen Willy nooit vergeten!

Wie meer wil weten, kan de integrale tekst van die vijf audiofragmenten [lezen via deze link](#).

Herdenkingsviering Willy Peeters

door Jacques Perquy, Geert Moons, Kris Gelaude en Marcel Braekers

Als afsluiting van ons Fonteinfeest stond een dankbare herdenking aan Willy Peeters op het programma. Christa, zijn echtgenote, kon er niet bij zijn maar zijn kinderen, Hanna en Quinten, waren aanwezig.

Onze gemeenschap is Willy Peeters - gekend en gelauwerd kunstenaar - bijzonder dankbaar voor wat hij voor ons betekende en nog blijft betekenen. Willy stelde in Filosofenfontein tentoon in 2006 en in 2014.



Die tentoonstellingen hebben hier een dynamiek op gang gebracht, waar wij als gemeenschap nog steeds de vruchten van plukken. Zo kwamen een reeks liederen tot stand die we nog steeds zingen. Er werden twee cd's opgenomen en de liederen worden in heel het Vlaamse land aangeleerd en gezongen, tot zelfs in Nederland. Sommige van die liederen zijn direct gelinkt aan beelden van Willy, zodat die voor ons onlosmakelijk met hem verbonden blijven. Tijdens de herdenkingsviering werden een

aantal beelden geprojecteerd, bijbehorende teksten voorgedragen en/of samen gezongen.

Het herdenkingsboek voor Willy Peeters, dat zo mooi werd gebracht op het Fonteinfeest, is opgenomen in het foto-archief van Filosofenfontein. Je kan het vinden op:

<https://www.filosofenfontein.be/filosofenfontein-archief/foto-archief>.



Terug naar inhoudstafel

IPB forum: viering 5 jaar Space for Grace en uitgave boek SfG-projecten - verslag door Sabine Van Huffel

Het IPB (Interdiocesaan Pastoraal Beraad)-forum dat de projecten van Space for Grace coördineert, vierde op zaterdag 5 oktober vijf jaar Space for Grace. Alle deelnemers van Space for Grace-projecten (gestart sinds 1/1/2020) waren uitgenodigd. Sabine Van Huffel was aanwezig als vertegenwoordiger van ons project 'Filosofenfontein Heverlee op nieuwe wegen', gestart op 1/1/2021 en officieel beëindigd op 30/6/2024. Het werd een heel leerrijk symposium.



Het forum werd geopend met een heel mooie bezinning waarmee elke synodesamenkomst begint, zoals dat op dat moment in Rome het geval was. Space for Grace-projectcoördinator Raf Lust stelde het boek '[Zoveel toekomst. Over innovatie in geloofsgemeenschappen](#)' voor, (uitgegeven bij Otheo, 2024, Antwerpen, ISBN 978 90 8528 759 9). Hierin komen 20 projecten aan bod, [waaronder ons project](#). We bekeken ook een sprekend [promofilmje](#) van 20 minuten waarin een verscheidenheid aan succesvolle projecten wordt getoond. Het bekijken waard!

Nadien volgde **een eerste panelgesprek 'Welke lessen trekken we uit 5 jaar Space for Grace?'**, waarbij Luk Vanmaercke twee Space for Grace-deelnemers Rob Allaert (project Unconditional, Duffel) en Griet Van Coillie (Xenner, Mol-Balen) interviewde. Zij wezen op de enorme ruimte die Space for Grace geeft, ook om te mislukken, en het belang van de learning communities die de

deelnemers deed netwerken en over het muurtje kijken van hun eigen gemeenschap. We werden aangemoedigd op bezoek te gaan bij andere projecten, in te zetten op communicatie en ook beroep te doen op externe expertise zoals een innovatiecoach of een techniek. Het is heel belangrijk positieve dingen te ervaren en verbinding uit te dragen.

Vervolgens kwam er een **tweede panelgesprek 'Hoe ziet de Kerk van morgen eruit?'**, waarin Pieter Vandecasteele, programmamanager bij Porticus en verantwoordelijk voor het Space for Grace-programma in Vlaanderen en Nederland, het gesprek helemaal opentrok met twee panelleden Tine De Leeuw (medewerker Sint-Michielsbeweging) en Kristof Lataire (innovatiecoach, toekomstverkenner van religieus erfgoed). Met nog twee projectrondes te gaan, werd voorgesteld in te zetten op sociale projecten, projecten rond Laudato Si (integrale ecologie) en rond vernieuwing in de liturgie (nieuwe gebedstaal). Er werd gewezen op het belang van uitwisseling tussen generaties, goede relaties opbouwen met de vrijwilligers. Van het IPB wordt een actieplan verwacht voor de volgende 5 jaar, een signaal van waardering vanuit het beleid en een goede communicatie om innovatie in de kerk beter in de verf te zetten.

Het forum werd afgesloten met een **open gesprek met alle aanwezigen, gevolgd door een receptie**. Samen met het beleid moeten we samenwerken aan innovatie en durven experimenteren tegen de stroom in. Laten we moedig en creatief onze rol in de kerkvernieuwing opnemen!



Terug naar inhoudstafel

Mijmeringen van kapelgangers

Oud worden in deze tijd

aangebracht door Jacqueline De bruyn

Het is gewoon niet voor te stellen,
je moet met een mobieltje bellen.
Je kunt er ook een tekst op lezen.
Je moet altijd bereikbaar wezen.
En dat kan dus niet gewoon,
met een vaste telefoon.

Wil je een treinkaartje kopen, nee, niet naar de balie lopen.
Daar is niemand meer te zien, je kaartje komt uit een machien.
Je moet dan overal op drukken, in de hoop dat het zal lukken.
Pure zenuwsloperij, achter jou zie je een rij,
kwaad en knarsetandend staan.
want de trein komt er al aan.

Bij de bank wordt er geen geld, netjes voor je uitgeteld.
Want dat is tegen de cultuur, nee, je geld komt uit de muur,
als je maar de code kent, anders krijg je nog geen cent.
Om je nog meer te plezieren, mag je internetbankieren.
Allemaal voor jouw gemak, alles onder eigen dak.
Niemand die er ooit om vroeg, blijkbaar is het nooit genoeg.

Man, man, man, wat een geploeter, alles moet met de computer,
anders doe je echt niet mee. Op www en punt be,
vind je alle informatie, wie behoedt je voor frustratie?
Als dat ding het dan niet doet, dan word je toch niet goed.
Maar dan roept men dat je boft, je hebt immers Microsoft.
Ach je gaat er onderdoor, je raakt gewoonweg buiten spoor.

Nee, het is geen kleinigheid, oud worden in deze tijd.

[https://www.seniorenverenigingneer.nl/images/documenten/Oud worden in deze tijd.pdf](https://www.seniorenverenigingneer.nl/images/documenten/Oud%20worden%20in%20deze%20tijd.pdf)



Terug naar inhoudstafel



e-Kaarsje



Wij willen een kaarsje branden:

- voor onze dierbaren die heengingen, opdat zij nog lang verder leven in onze herinnering en in ons hart.
- voor hen die rouwen, voor hen die troostende woorden nodig hebben, opdat zij mensen ontmoeten die hen tot steun zijn.
- voor de overledenen om wie niemand treurt, de naamloze doden, slachtoffers van oorlog en geweld, de mensen die omkwamen door honger, natuurrampen, catastrofes, opdat ook zij niet worden vergeten.

Wat ik gewild heb
wat ik gedaan heb
wat mij gedaan werd
wat ik misdaan heb

Wat ongezegd bleef
wat onverzoend bleef
wat niet gekend werd
wat ongebruikt bleef

Al het beschamende,
neem het van mij.
en dat ik dit was en geen ander.
Dit was mijn liefde.
Dit ben ik. (*Huub Oosterhuis*)

Gedachtenisprentje Leopold Vansina, overleden op 28 augustus 2024

We vernamen het overlijden van Leopold Vansina. Leopold was een tijdlang trouwe kapelganger en actief lid van de Wereldgroep van Filosofenfontein.



Mijn leven was mooi, zinvol gevuld en voltooid.

Leopold Vansina

echtgenoot van Marie-Jeanne Cobbaert

geboren in Kessel-Lo op 16 augustus 1932, na afscheid rustig ingeslapen in wzc De Wingerd in Leuven op 28 augustus 2024.



Terug naar inhoudstafel

Op e-Pero bij ...



Omacursiefjes

door Brigitte Puissant

Opnieuw nieuwe omacursiefjes om van te genieten:

Joanna telt en vertelt

<https://dedagdanst.wordpress.com/2024/09/08/joanna-telt-en-vertelt/>

Lustig gehakketak

<https://dedagdanst.wordpress.com/2024/09/02/lustig-gehakketak/>

Als je op de nul van de lift kan duwen ben je een kleuter

<https://dedagdanst.wordpress.com/2024/08/15/als-je-op-de-nul-van-de-lift-kan-duwen-ben-je-een-kleuter/>

Veel leesplezier!

'Ons vader' werd 95



Op 27 augustus jl. mocht Bert Van Haver 95 kaarsjes uitblazen. Die mijlpaal verdient een plaatsje in de e-Bubbels. Bert en zijn Imelda maken al vele jaren deel uit van de kapelgemeenschap, rijden telkens ruim 2 x 25 km om samen met ons te vieren en vooral te zingen. Zo blijft Bert jong van hart, mede dankzij de goede zorgen van zijn lieve vrouw en familie.

Proficiat Bert! Dank voor het goede voorbeeld.

De wederkomst van Jezus Christus?

aangebracht door Sabine Van Huffel

Is dit de betekenis van de uitdrukking 'de wederkomst van Jezus Christus?' Het lijkt wel dat Hij terug is, weliswaar incognito dan en onder de naam Mohamed, een islamitische treinbegeleider. Hij zou dan wel een grotere kapoen zijn dan we denken 😊.

Geniet van het filmpje "Iedereen lacht op de trein, reizigers willen dat treinbegeleider Mohamed Waals ereburger wordt": <https://vrtnws.be/p.DKl0DqEpOay>



Terug naar inhoudstafel

Gods volk onderweg: ergens in het Hageland

door Frank Cuypers (tekst en foto)

Hoopvol onderweg. Het was een mooie zomerdag en ik was hoopvol onderweg met de fiets. Tot ik plots geconfronteerd werd met wegwijzers die weinig aan de verbeelding overlieten. Wat te kiezen, waar naartoe? Ik keek het na op Google Maps: voor beide bestemmingen bestond er een route. Dat vond ik wel merkwaardig. De plaatsen bestaan echt. Er zijn dus mensen die Ergens wonen. En ook Ergens anders. Dat hielp wel niet veel om een keuze te maken. En ook geen ster te zien aan de hemel die mij verder kon voorgaan.

Ik koos dus maar voor Ergens. Ergens anders kon ik later altijd nog wel naartoe.



Dilemma in de Kerkdreef in Linden

Ook Gods volk onderweg staat voor keuzes. De synode over de synodale Kerk die nu aan de gang is zal keuzes moeten maken. Vooruit of achteruit. Of zal het eerder enerzijds, anderzijds zijn? Ooit waren er tijden dat de tocht moeilijk was, maar de gids ervaren. Die tijden schijnen achter ons te liggen.

Wat verder op mijn tocht probeerden de eerste bordes voor de lokale verkiezingen mijn aandacht te trekken. Met felle kleuren, dat kon ik wel smaken. Helaas gingen bij een aantal foto's mijn gedachten onwillekeurig naar recente opsporingsberichten op televisie. Er werd mij verandering beloofd. Of een stem gevraagd om verder te gaan op de ingeslagen weg. Goed klinkende partijnamen zoals 'Samen', 'Voor U' en 'Gezond verstand' probeerden die boodschap te ondersteunen. Heel overtuigend was het allemaal niet.

Tot ik onlangs een mooie folder van 'Goed' in de bus kreeg. Dat leek mij wel een partij met een positieve boodschap. Goed. Kort maar krachtig. Misschien moest ik wel voor die partij stemmen. Bij nader inzien ging het niet om een verkiezingsfolder. Wel om het vernieuwde aanbod van de apotheek om de hoek.



Terug naar inhoudstafel

Informatie en interessante weetjes

Nieuws van Amnesty International

door Rika Van Kersschaever

Amnesty heeft de jongste maanden niet stil gezeten.

Naar aanleiding van de diskwalificatie van atlete Manizha Talash op de Olympische spelen in Parijs, omdat ze een vlag droeg met de slogan 'Free Afghan woman', steunt Amnesty de oproep van Afghaanse en Iraanse activisten en meerdere VN-experten om het begrip apartheid uit te breiden naar gebaseerd op gender.

De VS levert wapens aan Israël voor het conflict in Gaza en maakt zich zo schuldig aan een overtreding van de regels van het Wapenhandelsverdrag dat meer dan 10 jaar geleden werd aangenomen en dat ook door België geratificeerd (2013) en ondertekend (2014) werd. Ook vele andere regeringen negeren schaamteloos dit verdrag en dat kost wereldwijd vele mensenlevens.

Goed nieuws: de Russische activiste Aleksandra Skochilenko werd vrijgelaten, samen met 15 anderen die kritiek hadden geuit op de oorlog in Oekraïne.

Schrijfacties: 'Bring Djalali home'. Een gevangenisruil tussen Iran en Zweden bracht 2 Zweedse gevangenen terug naar hun land, maar de Zweeds-Iraanse wetenschapper Ahmadreza Djalali was er niet bij. Vida Mehrannia vecht al 8 jaar voor de vrijlating van haar man. Amnesty strijdt al 8 jaar mee en wil nu met een petitie de druk op de Zweedse autoriteiten opvoeren om meer voor de vrijlating van Ahmadreza Djalali te doen.

De petitie en schrijfacties voor milieuactivisten in Indonesië en in Guinée en voor demonstranten in Venezuela en in Bangladesh, kunnen ondertekend worden op de website van Amnesty:

<https://www.amnesty-international.be/doe-mee>.



Terug naar inhoudstafel

De buurvolkeren van het Oude Israël en Judah

door Johan Fevery

Volgens het Oude Testament is er veel gevochten tussen de Israëlieten en hun verschillende buurvolkeren. Nochtans is het opmerkelijk hoe veel van die buurvolkeren volgens datzelfde Oude Testament ook afstammen van Noach of Abraham, maar er werd wel dikwijls met een spotlach over hen geschreven of ook wat denigrerend ('slavin, incest ...'). Ondanks de conflicten waren er ook periodes van vriendschap, zoals beschreven in het Boek Ruth. Elimelech en Naomi trokken wegens hongersnood vanuit Bethlehem naar Moab om daar te overleven. Zij werden er goed ontvangen en hun zonen huwden Moabitische vrouwen o.a. Ruth. Na de dood van haar man en zonen keerde de Joodse Naomi samen met haar Moabitische schoondochter Ruth terug naar Bethlehem. Ook koning Salomon huwde een Ammonitische vrouw, Naamah genaamd. Koning Rehoboam was hun zoon. [Klik hier voor de volledige tekst.](#)



Terug naar inhoudstafel

Boekbespreking: 'De namiddag van het christendom' - Tomas Halik

door Mark Cornelis



Reeds de eerste drie zinnen van het 'Woord vooraf' geven goed de 'status quaestionis' weer: *'We leven niet in een tijdperk van verandering, maar beleven de verandering van een tijdperk'*, zegt paus Franciscus. Daarbij veranderen ook de vormen van religie en hun rol in de afzonderlijke samenlevingen en culturen. De secularisatie heeft niet het einde van de religie gebracht, maar een *transformatie*'. De auteur beschouwt de huidige crisis als de kans om een nieuwe fase van de geschiedenis binnen te treden, de 'namiddag' van het christendom.

Opnieuw proberen betekent niet hetzelfde opnieuw doen. Het betekent volgens Jezus' eerste preek: *'Vaar nu het meer op naar diep water. Daar moeten jullie je netten uitwerpen'* (Lk. 5, 4). Dus: afsteken naar de diepte, opmerkzaam wachten en klaarstaan om te handelen. Dit boek gaat over de veranderingen van het geloof in mensenlevens en in de geschiedenis. Dit is een boek over geloof als

een zoektocht naar God te midden van een veranderende wereld. De existentiële opvatting van geloof in dit boek staat het dichtst bij *spiritualiteit*. [Klik hier voor de volledige tekst](#).

KokBoekencentrum Uitgevers, Utrecht - ISBN: 978 435 3895 4

NVDR: Dit boek werd eerder ook besproken door Jacques Perquy in de e-Bubbels van 11 augustus 2023 en is [hier](#) te raadplegen.



Terug naar inhoudstafel

Publicaties in 'De Wereld Morgen'

door Mark Cornelis

Open brief aan aartsbisschop Terlinden

Wie interesse heeft, kan die brief lezen na klikken op de volgende link.

[Open brief aan aartsbisschop Terlinden - DeWereldMorgen.beDeWereldMorgen.be](#)

Netanyahu vraagt vergiffenis

'De Wereld Morgen' heeft dit artikel laten verschijnen. Het artikel werd ook naar aartsbisschop Luc Terlinden gemaild. Wie interesse heeft, kan de tekst lezen na klikken op de volgende link.

<https://www.dewereldmorgen.be/community/netanyahu-vraagt-vergiffenis/>

Bijdrage aan het Synodaal Proces

Mijn bijdrage aan het Synodaal Proces is verschenen in De Wereld Morgen: 'Hoelang kan de Rooms-Katholieke Kerk vrouwen het priesterschap nog ontzeggen?' Wie interesse heeft, kan de tekst lezen na klikken op de volgende link.

[Hoelang kan de Rooms-Katholieke Kerk vrouwen het priesterschap nog ontzeggen? - DeWereldMorgen.beDeWereldMorgen.be](#)



Terug naar inhoudstafel

Joodse organisaties lanceren netwerk European Jews for Palestina

aangebracht door Mark Cornelis

22 Joodse organisaties in 16 EU-landen, waaronder het Belgische Een Andere Joodse Stem, lanceerden op 3 oktober tijdens het Joodse Nieuwjaar in het Europees Parlement in Brussel het netwerk 'European Jews for Palestine'. Lees meer via: [Joodse organisaties lanceren netwerk European Jews for Palestina - DeWereldMorgen.beDeWereldMorgen.be](https://www.dewereldmorgen.be/joodse-organisaties-lanceren-netwerk-european-jews-for-palestina)



Terug naar inhoudstafel

Rouwaanbod van UP

aangebracht door Jacqueline De Bruyn

In de folder 'Verder met Verlies' staat het complete aanbod rond rouwzorg van UP voor het komende werkjaar op een rijtje. Misschien dat jezelf of iemand uit jouw omgeving deugd kan hebben aan één van die initiatieven. De folder kan je raadplegen [via deze link](https://www.kuleuven.be/up/activiteiten/rouw/rouwaanbod). Gedetailleerde informatie per activiteit kan je lezen via:

<https://www.kuleuven.be/up/activiteiten/rouw/rouwaanbod>



Terug naar inhoudstafel

It's finally October,
which means all of
the cobwebs and
dust in my house just
became Halloween
decorations.

En tot slot

Schepper

door Kris Gelaude



Ziedaar de beeldhouwer
van de verbeelding.
Hij die tot de materie spreekt
het woord van het begin.
Met liefde
en met tederheid.
De ogen tasten, zoeken,
wetend van het licht
dat onderhuids aanwezig is,
terwijl de handen wachten.
De lange weg
van scheppen is begonnen.
Daarna het buigen,
onderscheiden,
laten groeien,
reeds zien van het onzichtbare.

En zo de eigen beelden loslaten
opdat verschijnt
wat in een droom geboren is.

Zoals een vader
voetje voor voetje
vader wordt
meegaande met zijn kinderen,
zo wordt de beeldhouwer geleid
en door zijn eigen schepping
omgebogen
tot schepper van de eeuwigheid.

© Kris Gelaude

*Kris schreef dit gedicht als huldebetoon aan Willy Peeters.
Het heeft betrekking op het gehele oeuvre van Willy.*