

e-Bubbels uit Filosofenfontein



Het vuur van de Geest

31 mei 2024

Voorwoord

Beste lezers,

Aangewakkerd door het vuur van de Geest, ervaren de apostelen inspiratie en kracht om Jezus' verhaal te verspreiden. "De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt", dichtte Oosterhuis. Moge ook wij vervuld worden van vuur, kracht, wijsheid en hoop. In dat teken staat deze editie van de e-Bubbels.

Graag jullie bijdragen voor het volgende nummer insturen voor 4 augustus 2024 naar info@filosofenfontein.be.

Veel leesplezier,
Marie-Josée en Jacqueline



Inhoudstafel met links

Voorwoord.....	2
Inhoudstafel met links.....	2
Info van de FF-gemeenschap.....	3
Activiteiten in de volgende maanden.....	3
Uitnodiging agora op zondag 23 juni 2024 van 11.30-12.30 uur.....	3
Aankondiging van het jaarlijkse Fonteinfeest: zaterdag 31 augustus 2024.....	4
SAVE THE DATE: jaarlijks kerkberaad op zondag 10 november 2024 van 11.30-12.30 uur.....	4
De toekomst van de kapelgemeenschap van Filosofenfontein: follow-up van de perspectiefdag.....	5
Leuven klimaatrechtvaardig - event met wereldcafé op 9 of 16 november: oproep.....	5
Internationale dag van de biodiversiteit Opinie in De Wereld Morgen en verslag van het Leuvens Biodiversiteitsevenement.....	7
Mijmeringen van kapelgangers.....	9
Alleen met het hart kan men goed zien.....	9
e-Kaarsje.....	10
Op e-Pero bij.....	11
Nieuwe bewoner in Filosofenfontein.....	11
Omacursiefjes.....	11
De Bruggenbouwer.....	11
Van deze video werd ik stil.....	11
Gods volk onderweg: de Geest buitenspel gezet?.....	12
Informatie en interessante weetjes.....	13
Boekbespreking: 'Een andere kijk op de priester' - M.G. Neels.....	13
Boekbespreking: 'Oorlog hoelang nog?' - Gerard Bodifée.....	13
Rik Devillé - eredoctor van de Universiteit Antwerpen.....	14
Nieuws van Amnesty International.....	14
Publicatie in De Wereld Morgen.....	14
Ontmoetingsdag 'Anders Vasthouden' door UP.....	15
'60 jaar UP': uitnodiging voor het slotfeest op zondag 23 juni 2024.....	15
En tot slot.....	16

Info van de FF-gemeenschap

Activiteiten in de volgende maanden

- **Zondag 23 juni:** Agora, na de viering.
- **Zaterdag 31 augustus:** Jaarlijks Fonteinfeest.
- **Zondag 29 september:** Verbintenisviering nieuwe lekendominicanen.
- **Zondag 10 november:** Kerkberaad, na de viering.

Meer info in verband met deze activiteiten vind je verder in dit nummer of in de kalender op onze website: <https://www.filosofenfontein.be/component/eventbooking/kalender-fifo/180-agera>



Terug naar inhoudstafel

Uitnodiging agora op zondag 23 juni 2024 van 11.30-12.30 uur

door de kerngroep

De **uitsluiting van de geloofsgemeenschap van Buizingen als parochie** door de bisschoppelijke raad was voor ons de aanleiding tot een agora op onze website en steunbetuigingen voor die gemeenschap. Het was tevens een veelbesproken thema tijdens de eerste fase van de synode van Rome waar de ambtswijding van de vrouw in de kerk, meer bepaald de diakenwijding, aanleiding gaf tot de uiteenlopende standpunten naargelang het land en de maatschappelijke context. Een uitweg uit deze impasse zagen onze bisschoppen door bepaalde thema's die niet tot de kern van ons evangelie behoren, decentraal te laten beslissen. Zij dienden daarvoor een ontwerpnota in. Rond die onderwerpen hebben we het voorbije half jaar verschillende agora's gehouden. De verslagen en verdere commentaren kan ieder lezen op onze [agora website](#).

Dat thema werd ook besproken in de **federatie Herent. In een open en goed onderbouwde brief** gaven ze uiting aan hun **bezorgdheid**. Die is vooral ingegeven door **(vrouwelijke) leken die elders ook voorgaan in woordcommuniediensten, zelfs eucharistievieringen**. Enerzijds waait er een nieuwe wind om vanuit het synodale proces de basis meer te betrekken bij de besluitvorming, anderzijds wijst de beslissing omtrent de gemeenschap van Buizingen weinig in die richting. Welke parochie komt er aan de beurt na Buizingen?

Tijdens onze agora willen we de brief van de federatie Herent voorlezen en daarover met elkaar in gesprek gaan. Onze voornaamste commentaren, aanvullingen, bezorgdheden en aanbevelingen naar de toekomst van onze parochies ... willen we achteraf delen met de federatie Herent en als nota op onze website plaatsen met een verwijzing naar hun brief die eind deze maand publiek gemaakt wordt.

Iedereen is **welkom in het zaaltje na de viering op 23 juni van 11.30 tot 12.30 uur**.



Terug naar inhoudstafel

Aankondiging van het jaarlijkse Fonteinfest: zaterdag 31 augustus 2024

door Marcel Braekers

Dit jaar is het Fonteinfest gepland op zaterdag 31 augustus. Zoals elk jaar is het een gelegenheid om elkaar beter te leren kennen. Iedereen is dus van harte welkom.

Omdat het één jaar geleden is dat Willy Peeters overleed, willen we tijdens het feest daaraan bijzondere aandacht geven. Willy Peeters hield in het domein twee keer een bijzonder mooie tentoonstelling en verschillende leden van onze gemeenschap hebben een beeldje van hem of hadden een bijzondere band met hem. Daarom is de dagorde als volgt:

- 14.30 uur - 16 uur: beeldenwandeling waarbij verschillende plekken worden bezocht waar een beeld van Willy Peeters staat
- 17 uur - 18 uur: aperitief op het terras of in de zaal
- 18 uur: feestelijk buffet voor alle soorten smullers
- 19.30 uur: diavoorstelling van de hier gehouden tentoonstellingen afgewisseld met muziek en poëzie
- rond 21.30 uur: afsluiting van het feest



[Terug naar inhoudstafel](#)

SAVE THE DATE: jaarlijks kerkberaad op zondag 10 november 2024 van 11.30-12.30 uur

door de kerngroep van Filosofenfontein, Jef en Rik

Beter vroeg dan laat kondigen we nu reeds de datum aan van ons jaarlijks kerkberaad, tevens een algemene vergadering van onze vzw. De vergadering gaat door op zondag 10 november 2024 in de kapel om 11.30 uur, aansluitend bij de zondagsviering. Om inspraak van de kapelgemeenschap mogelijk te maken, hopen we op een talrijke opkomst.

We willen tijdens dit kerkberaad een overzicht geven van onze werking van het voorbije jaar, maar vooral stilstaan rond de toekomst van onze gemeenschap: het lopende proces van Filosofenfontein 2.0, de verhuis en de verdere uitwerking van onze creatieve, patroon- doorbrekende ideeën van de perspectiefdag. Dat wordt het centrale gespreksthema waarvoor we onszelf de nodige tijd gunnen om van gedachten te wisselen.

Verder willen we ook nieuwe leden in onze kerngroep welkom heten. Na vijf jaar werking - gestart in 2019 - is de huidige ploeg aan vervanging toe. Wie hiervoor interesse heeft, kan contact opnemen met de kerngroep.

Noteer alvast de datum, een agenda volgt begin oktober.



[Terug naar inhoudstafel](#)

De toekomst van de kapelgemeenschap van Filosofenfontein: follow-up van de perspectiefdag

door Frank Cuypers

De Werkgroep Toekomst van de kapelgemeenschap van Filosofenfontein is na de inspirerende perspectiefdag van 16 maart verder aan de slag gegaan met de resultaten van de besprekingen: veel nieuwe ideeën voor activiteiten of projecten die moeten geëvalueerd en verder uitgewerkt worden, maar ook vragen, bezorgdheden en aandachtspunten die door de deelnemers ter sprake zijn gebracht.

Concreet werken we verder aan de volgende onderwerpen:

- We werken de vernieuwde visietekst verder af.
- We zorgen dat de nieuwe ideeën en voorstellen binnen de juiste werkgroepen terechtkomen zodat ze daar verder kunnen groeien en vorm krijgen. Voor de projecten rond 'kunst en spiritualiteit' willen we nieuwe mensen aanspreken, die vanuit hun ervaring en expertise verder creatief kunnen meedenken.
- We willen, vanuit de spiritualiteit van Filosofenfontein, verbindend werken naar anderen en interacties creëren met nieuwe doelgroepen. Daarom willen we een beter zicht krijgen op onze kapelgemeenschap: zijn er mensen in de gemeenschap die geëngageerd zijn in specifieke domeinen of verenigingen in en rond Leuven? Wie heeft een bijzondere ervaring of maakt deel uit van een relevant netwerk? Daarom zullen we binnenkort een kleine enquête organiseren onder onze leden.
- Hoe bereiden we ons voor op de te verwachten verhuis? We werken verder aan een totaalplaatje van opties en aandachtspunten om voor te kunnen leggen aan de gemeenschap.

Op het kerkberaad van 10 november 2024 willen we over deze verschillende onderwerpen verslag uitbrengen aan de gemeenschap en samen de verdere lijnen uitzetten.



[Terug naar inhoudstafel](#)

Leuven klimaatrechtvaardig - event met wereldcafé op 9 of 16 november: oproep

door Jef Schoenaerts, Jan Degraeuwe, Ides Nicaise en Sabine Van Huffel

Binnen Filosofenfontein spitsen we tijdens de lopende twee werkjaren onze aandacht onder andere toe op de klimaatuitdaging met een sterke focus op klimaatrechtvaardigheid.

In dat kader is **Filosofenfontein in oktober/november mede-organisator van een evenement** in Leuven, gespreid over twee halve dagen. De eerste halve dag (wellicht 5 oktober) heeft als doel initiatieven van basis-organisaties rond het thema in de schijnwerpers te zetten door letterlijk bij hen op bezoek te gaan. Tijdens de tweede halve dag (9 of 16 november) ligt de klemtoon eerder op informatie (wat gebeurt wereldwijd en in de concrete Leuvense context), gekoppeld aan sensibilisatie en motivatie om in de eigen leefomgeving zelf stappen te zetten naar een klimaatrechtvaardiger samenleven.

Op die tweede halve dag hanteren we o.a. de **formule van het wereldcafé**, een gekende methodiek binnen de werking van Filosofenfontein waarbij info gekoppeld wordt aan een dialoog over haalbare initiatieven in het dagelijkse leven.

Concretisering van het initiatief

- Twee rondes van 45 minuten met simultaan zeven thematische rondetafels rond wonen, voeding, energie, mobiliteit, consumptie, beleggen en 'collectieve actie', telkens vanuit de focus: hoe in onze samenleving, hoe in ons eigen leven handelen met klimaatrechtvaardigheid voor ogen.
- Elke aanwezige kan in een doorschuifstelsel aan twee van die rondetafels deelnemen.
- Inhoudelijk geeft een 'coach' een korte insteek rond het thema waarna hijzelf of een 'getuige' het thema concreet maakt met voorbeelden uit het dagdagelijkse leven. Daarna is er een uitwisseling van praktijken, vragen, suggesties ... tussen de tafelgenoten.

Iedereen is van harte uitgenodigd op deze beide initiatieven!

Zodra de data vastliggen, maken we die bekend zodat je ze in je agenda kan opnemen.

We zoeken mensen die inhoudelijk en praktisch een inbreng willen doen.

Voor het initiatief van november zijn we op zoek naar ondersteuners.

Voor elk van de zeven rondetafels zoeken we **een moderator** die

- vooraf een kort overleg heeft met zijn/haar coach (die door de organisatoren aangezocht wordt) om de insteek af te spreken en te bepalen of een 'getuige' wordt ingeschakeld (ook die wordt door de organisatoren aangezocht);
- het gesprek tussen de deelnemers wil leiden en wil stimuleren waar nodig nl. mensen uitnodigen tot een inbreng (een idee, een aarzeling, een suggestie, een vraag ...);
- zich vooraf heel rudimentair wil informeren over het thema van 'zijn' rondetafel bijvoorbeeld door een tekst te lezen die we kunnen bezorgen;
- allereerst vaardig is in het luisteren naar wat bij de deelnemers leeft aan weetgierigheid, aarzelingen, bekommernissen ... en van daaruit interactie stimuleert en zorgt dat iedereen het woord krijgt.

Wil je je steentje bijdragen als moderator of wil je nog iets meer info?

Neem dan contact op met Ides Nicaise of Jef Schoenaerts.

P.S. Voor hetzelfde initiatief (het wereldcafé in november) zoeken we ook coaches en getuigen voor de verschillende rondetafels.

- een **coach** is iemand met ervaring rond één van de opgesomde zeven items. Hij/zij kadert in maximaal 10 minuten zijn/haar thema, beantwoordt in de mate van het mogelijke vragen tijdens de daaropvolgende dialoog en geeft tips (bv. sporen aanwijzen naar verdere informatie);

- een **getuige** is een gewone sterveling zoals jij en ik. Die vertelt hoe hij/zij omgaat met het thema in zijn/haar dagelijkse leven, welke doelen men vooropstelt, welke knelpunten er opduiken ... waar de andere deelnemers zich kunnen in herkennen.

Ben jijzelf daarvoor kandidaat of ken je iemand die dat zou kunnen doen, laat het ons weten.

Dankjewel!



Terug naar inhoudstafel

Internationale dag van de biodiversiteit

Opinie in De Wereld Morgen en verslag van het Leuvens Biodiversiteitsevenement

door Sabine Van Huffel, Ides Nicaise, Jef Schoenaerts en Wim Timmerman (namens het NBR-bestuur en de Wereldgroep van Filosofenfontein)

De internationale dag van de biodiversiteit op 22 mei was de uitgelezen dag om aandacht te vragen voor onze natuur, voor het verlies aan biodiversiteit dat versneld doorgaat en sterk samenhangt met de verhoogde CO₂-uitstoot en de daaraan gekoppelde klimaatopwarming. Dat gebeurde op twee manieren:

Sabine publiceerde die dag een opinie in De Wereld Morgen, getiteld '[Biodivers - Samen staan we sterker](#)'. Ze deed dat vanuit haar ervaring als bestuurslid van de Leuvense Natuur- en Biodiversiteitsraad (waar ze de Wereldgroep van Filosofenfontein vertegenwoordigt) en ook als recent bestuurslid van Leuven 2030, die de ambitie heeft om Leuven klimaatneutraal te maken tegen 2030. Haar standpunt is dat we het spoor van pessimisme rond klimaat moeten verlaten, want dat leidt toch nergens toe, en dat we de focus verleggen op waar we **samen kunnen werken aan een betere wereld**. Veel leesplezier!



Wilde tuin – Afbeelding van Yingnan Lu via Pixabay

De [Natuur- en Biodiversiteitsraad Leuven \(NBR\)](#), opgericht op 19 september 2023, ging op 22 mei 2024 officieel van start met een groots **biodiversiteitsevenement** op Campus Corso, Diestsestraat 253, Leuven. Deze raad werkt **samen met de stad** **beleidsvoorstellen** en projectideeën uit, ter versterking van de biodiversiteit en de natuur. Zij onderneemt **acties voor een klimaatrobuust en biodivers** Leuven: waar mogelijk gebeurt dat in samenwerking met lokale initiatieven zoals vzw Leuven 2030. Haar ambitie reikt duidelijk verder over de stadsgrenzen heen.



Het programma startte om 18 uur met een informeel ontmoetingsmoment: **110 deelnemers vanuit een brede waaier aan organisaties** (milieuorganisaties, diensten en beleid van de stad Leuven, wetenschappers, burgers, middenveld, landbouw, media, sociaal werk ...) stroomden binnen. Na een warm welkom door David Dessers, schepen van leefmilieu, en door Martina Hülsbrinck, voorzitter van de NBR, namen twee hoofdsprekers het woord.

Prof. Hans Van Dyck (professor gedragsecologie UC Louvain) gaf een boeiende en bevlogen lezing rond '**Biodiversiteit: een inzichtelijk verhaal over levenskwaliteit**', waarna Helen Michels (Instituut Natuur- en Bosonderzoek) het [Natuurrapport 2023](#) voorstelde en de **belangrijkste speerpunten toelichte van het Vlaamse biodiversiteitsbeleid van de toekomst** waarrond ook de NBR wil werken. Het sociaalartistiek toneelgezelschap **compagnie Tartaren** bracht tussendoor enkele opmerkelijke acts die de aandacht vestigden op de drempels die kansarmen ervaren in onze maatschappij.

Daarna gingen de deelnemers met elkaar in gesprek rond 12 mogelijke thematafels, aangestuurd door een moderator en een notulist. Diverse thema's kwamen aan bod zoals duurzaam beheer van groen en natuur, stedelijke natuur, versnippering van ecosystemen, ecologisch bewustzijn en gedragsverandering, biodiversiteit en natuur transversaal maken in het beleid, achteruitgang van bestuivers, insecten, vogels, amfibieën, zoogdieren ..., alsook meer algemene thema's zoals milieurechtvaardigheid, relatie natuur met landbouw, extreme weersomstandigheden, maar ook (mentaal en lichamelijk) welzijn, zingeving en spiritualiteit. Op basis van alle ingebrachte ideeën wil de raad nagaan welke rol ze kan spelen door de juiste verbindingen te leggen, het juiste advies te geven of proactief tewerk te gaan. Na een afsluitend synthesesemoment waarin de voornaamste conclusies gesynthetiseerd werden, was het tijd voor netwerking en gezellig napraten aan de bar. Met een warm gevoel van verbondenheid en een frisse geest keerden we terug huiswaarts. Net voor middernacht.



Terug naar inhoudstafel



Mijmeringen van kapelgangers

Alleen met het hart kan men goed zien

door Antoine de Saint-Exupéry

Het is onzinnig om alle rozen te haten omdat je door één doorn bent gekrast, om alle dromen op te geven omdat een van hen niet is uitgekomen, om alle pogingen op te geven omdat een van hen is mislukt.

Het is niet wijs om al je vrienden te veroordelen omdat een je heeft verraden, om niet langer in liefde te geloven alleen omdat iemand ontrouw was of niet meer van je hield, om al je kansen om gelukkig te zijn weg te gooien omdat er iets mis is gegaan.

Er zal altijd een andere kans zijn, een andere vriend, een andere liefde, een nieuwe kracht. Voor elk einde is er altijd een nieuw begin ...

En hier is nu mijn geheim, een heel eenvoudig geheim: alleen met het hart kan men goed zien en wat essentieel is, is onzichtbaar voor het oog.

Bron: De Kleine Prins



Terug naar inhoudstafel

e-Kaarsje



De Pinkstertijd is de tijd van het 'Veni Creator Spiritus', examens, moederdag, vaderdag, hoop voor de toekomst en dit jaar ook van verkiezingen.

"Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer". We branden een kaarsje opdat:

- communicanten en vormelingen aangewakkerd worden door het vuur van de Geest;
- leraren en studenten de nodige inspiratie en doorzetting mogen ervaren om de stresserende periode succesvol door te komen.

"Verlicht ons duistere verstand". We branden een kaarsje opdat:

- we allen goed doordachte keuzes maken bij de eerstvolgende verkiezingen.

"Geef dat ons hart van liefde brandt". We branden een kaarsje opdat:

- het hart van velen moge branden van liefde voor hun moeder en vader als dank voor de liefdevolle omgeving waarin ze kunnen of konden opgroeien.

"Geef ons de vrede weer voorgoed". We branden een kaarsje opdat:

- diverse geloofsgroepen elkaar vertrouwen geven en in vriendschap vreedevol mogen samenleven.

Een zekere mate van verwachting

Zoals een vogel nooit
voor een gesloten boom staat,
gras geen grenzen stelt,

Zoals de nacht op de poolster
kan rekenen, zijn vingers
niet aan de zon verbrandt,

Zoals de regen niet twijfelt
aan grond onder de voeten,
de wind nooit buiten adem is,

Zo ook de hartslag van de hoop.

Ann Van Dessel



Terug naar inhoudstafel

Op e-Pero bij ...



Nieuwe bewoner in Filosofenfontein

door Marcel Braekers (tekst en foto)



Deze foto is geen zelfportret - zoals mijn broer dacht - maar de foto van het jongste van twee uiltjes die onlangs hier werden geboren.

Ik ontdekte het de eerste keer toen het in de opening van de uilenkast zat te kijken om uit te vliegen. Toen ik het om 22 uur op de grond zag zitten, heb ik deze foto getrokken, de ladder tegen de boom gezet en het uiltje terug in zijn kot gezet.

Maar mijn bezorgdheid was niet nodig.

Het uiltje sprong er weer even gezwind uit. Het kon klimmen als een eekhoorn zodat het de volgende dagen in de hoge boom 's avonds om eten zat te bedelen.

Het is de tweede keer dat de bosuil hier een nest heeft.

De wonderen van de natuur.

(nvdr: Dáár komt Marcells wijsheid vandaan!)

Omacursiefjes

door Brigitte Puissant

Er zijn twee nieuwe omacursiefjes om van te genieten:

Circusfestival:

<https://dedagdanst.wordpress.com/2024/05/12/circusfestival/>

Naaktslak en beer in een zonnige tuin:

<https://dedagdanst.wordpress.com/2024/04/30/naaktslak-en-beer-in-een-zonnige-tuin/>

Veel leesplezier!

De Bruggenbouwer

aangebracht door Griet Vanden Berghe

Kijk hoe grote broer kleine zus helpt en geniet tevens van Simon & Garfunkel 's 'Bridge over troubled water': <https://youtu.be/MqGU3cGIMkM?si=e9PpOxkGHbWPMneE>

Van deze video werd ik stil

aangebracht door Jacqueline De bruyn

Met nog een maand te gaan tot de allesbeslissende EU-verkiezingen hebben Monique en andere moedige grootouders, overlevenden van oorlog en onderdrukking, een boodschap voor ons allemaal: beleef de democratie, luister naar elkaar, het is aan ons, aan onze generatie.

[Klik hier om de video te bekijken](#), en stuur dit door naar je familie, vrienden en collega's.



Terug naar inhoudstafel

Gods volk onderweg: de Geest buitenspel gezet?

door Frank Cuypers (tekst en foto)

Rome heeft nieuwe regels uitgevaardigd om te kunnen spreken van een wonder (*). Hopelijk hebben ze die ook duidelijk gecommuniceerd en afgestemd met de Heilige Drie-eenheid zodat ze hierboven weten waaraan zich te houden, indien ze nog eens willen tussenkomen.

Het is mij niet duidelijk waarom het Vaticaan het nodig achtte om in volle Pinkstertijd de spelregels te veranderen. Terwijl wij de komende weken de steun en inspiratie van de Heilige Geest zo broodnodig zullen hebben. Denk maar aan de komende verkiezingen, de zovele conflicten in de wereld, de examenperiode, de toestanden in de Kerk ...

De Geest is op zovele plaatsen bezig met complexe en netelige dossiers. En net dan komen ze uit Rome af met nieuwe voorschriften voor iedereen die een wonder wil doen. Ik hou mijn hart vast bij de gedachte aan een Heilige Geest die zijn tanden stuk bijt op de nieuwe regels met ongetwijfeld extra administratie, en die uitvalt met een burn-out, gevolgd door een langdurige afwezigheid.

Hebben we een alternatief indien we het langere tijd zonder de Geest moeten stellen? Bij een recent bezoek aan de winkel van het Moment aan de Abdij van Averbode, trok een rek met noevenkaarsen mijn aandacht. Het was een indrukwekkende collectie, aangepast aan de noden van Gods volk onderweg op een doordeweekse dag. En met als speciale promotie voor deze periode: 'Heel veel succes met de examens'. Op het internet vond ik al snel een nog veel uitgebreider aanbod met speciale aanbiedingen. Een kleine selectie: 'Meer dan 250 modellen in voorraad'. '10 verschillende kleuren'. '5+1 gratis (naar keuze)'.

Het branden van een kaars blijft een goed ingeburgerde gewoonte in onze maatschappij. Toen ik daar wat verder over nadacht, kwamen allerlei bedenkingen bij mij op:

Gelden de nieuwe regels van het Vaticaan ook voor de noevenkaarsen?

En is er dan een overgangperiode voor de oude voorraad kaarsen?

Werken noevenkaarsen van Aldi echt minder goed?

Meer onderzoek is nodig.

Maar één ding staat vast: een goede noevenkaars is nooit weggegooid geld, want alle regels van het Vaticaan ten spijt kan zij nog altijd goed dienstdoen wanneer de stroom uitvalt.



Noveenkaarsen in Averbode:
de nieuwe lentecollectie

(*) <https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2024/05/17/vaticaan-legt-lat-voor-wonderen-hoger/>



Terug naar inhoudstafel

Informatie en interessante weetjes

Boekbespreking: 'Een andere kijk op de priester' - M.G. Neels

door Mark Cornelis

Verschillende facetten van de priester toen en van de priester nu komen aan bod:



- de priester en godsdienst
- de priester en de openbaring
- de priester en 'god'
- de priester en Jezus Christus
- de priester en de Kerk
- de priester en de ethiek
- de priester en zijn identiteit
- de priester en de eredienst
- de priester en de eucharistie
- de priester en het celibaat

[Klik hier voor de volledige tekst.](#)

ISBN: 978-94-6206-719-6

Uitgeverij: Boekscout.nl Soest



Terug naar inhoudstafel

Boekbespreking: 'Oorlog hoelang nog?' - Gerard Bodifée

door Mark Cornelis

Op de achterkant van de kaft staat een tekst, waaruit ik enkele zinnen weergeef: "Een oorlog is geen ongelukkig natuurverschijnsel dat ons overkomt, wel een calamiteit die het resultaat is van bewuste voorbereidingen en beslissingen. Waarom doen we dat? Waarom zijn we bereid voor het goede dat we willen bereiken, te betalen met mensenlevens in onbeperkte aantallen? Is een mensenleven niet het hoogste goed? (...) Oorlog als middel om internationale conflicten uit te vechten, moet als mogelijkheid uiteindelijk uitgesloten worden. Vrede vergt zelfbeheersing. In 'Oorlog: hoelang nog?' doet Gerard Bodifée concrete voorstellen om ons oorlogsinstinct onder controle te brengen."

[Klik hier voor de volledige tekst.](#)

ISBN: 9789464750720

Uitgeverij: Ertsberg



Terug naar inhoudstafel

Rik Devillé - eredoctor van de Universiteit Antwerpen

door Mark Cornelis

Pastoor Rik Devillé uit Buizingen kreeg op 28 maart 2024 een eredoctoraat van de Universiteit Antwerpen. Devillé ontving dat eredoctoraat voor zijn inspanningen om het seksueel misbruik in de katholieke kerk aan te klagen. Devillé is vereerd met die titel, maar wil hem vooral opdragen aan de slachtoffers van het misbruik.

Proficiat, eredoctor Rik!

Rik Devillé, doctor honoris causa: dat had ik niet verwacht, maar jij verdient het wel, na meer dan dertig jaren van inzet voor slachtoffers van seksueel misbruik in de Kerk.

Na de aangrijpende tv-uitzending 'Godvergeten' krijg je nu zelfs vanuit een universiteit dankzij deze eretitel de 'erkenning', die jij voor de slachtoffers altijd gewenst hebt en waarvoor jij je nog steeds inzet. Eindelijk worden jouw inspanningen in de werkgroep 'Mensenrechten in de Kerk', waarvan ik ook lid was, met resultaat bekroond.



Terug naar inhoudstafel

Nieuws van Amnesty International

door Rika Van Kersschaever

In maart hield Amnesty International een regionaal forum (Europa en Centraal Azië). Het thema was de eigen organisatie verbeteren en de middelen intern eerlijker verdelen. De nadruk lag op Klimaatrechtvaardigheid.

In april was er de Algemene Vergadering, samen met de francofone afdeling in België, met focus op de vraag: hoe bepaalde mensenrechtenproblemen best aanpakken?

In april werd ook het jaarrapport gepubliceerd, met een waarschuwing voor de gevaren van Artificiële Intelligentie, dat een vruchtbare bodem kan creëren voor racisme, discriminatie en verdeeldheid, zeker op het moment dat er in vele landen verkiezingen plaatsvinden.

Goed nieuws is er in de Democratische Republiek Congo en in Burkina Faso, waar een mensenrechtenverdediger en een journalist werden vrij gelaten.

Verder is er nieuws te lezen over de verschillende teams, wordt er aandacht gevraagd voor mensenrechtenschendingen in Soedan, Syrië, Irak en uiteraard in Gaza en Oekraïne. Schrijfacties voor een drietal mensenrechtenverdedigers, die onterecht vastzitten, voor executiegolven en voor onmenselijke behandeling van gevangenen alsook meer informatie kan je digitaal vinden op [de website van Amnesty International](#).



Terug naar inhoudstafel

Publicatie in De Wereld Morgen

door Mark Cornelis

Mijn artikel "VRT-vakbond zendt steunboodschap voor Gaza uit tijdens halve finale Songfestival. Forum der Joodse Organisaties noemt actie verwerpelijk" staat gepubliceerd in De Wereld Morgen. Wie interesse heeft kan het lezen na klikken op de volgende link.

<https://www.dewerldmorgen.be/community/vrt-vakbond-zendt-steunboodschap-voor-gaza-uit-tijdens-halve-finale-songfestival/>



Terug naar inhoudstafel

Ontmoetingsdag 'Anders Vasthouden' door UP

aangebracht door Jacqueline De bruyn

De Universitaire Parochie organiseert op zaterdag 8 juni 2024 van 9.30 tot 16.30 uur weer een ontmoetingsdag 'Anders Vasthouden' voor mensen in rouw. De bedoeling van die dag is dat je in een warme sfeer op verhaal kan komen bij mensen die ook iemand (of meerdere mensen) verloren hebben en je (stukjes) herkenning en erkenning mag ervaren in wat je meemaakt. De focus ligt op het 'anders verbonden blijven' met de mensen die we missen.

Meer informatie is [hier](#) te vinden.



Terug naar inhoudstafel

'60 jaar UP': uitnodiging voor het slotfeest op zondag 23 juni 2024

aangebracht door Jef Schoenaerts

Velen van ons hebben een verleden in de Universitaire parochie. Wie in Leuven studeerde in de jaren '60, '70 of later, herinnert zich wellicht de begeesterende woensdagavondvieringen waarin de nieuwe wind die in de kerk voelbaar was, beleefd en uitgezongen werd. Velen van ons hebben daarnaast deelgenomen aan allerlei activiteiten die door UP werden georganiseerd, waardoor ze op het spoor zijn gezet van spiritueel en maatschappelijk engagement.



In de voorbije jaren was er een vorm van samenwerking tussen onze beide gemeenschappen o.a. in het kader van het avondprogramma en onlangs hebben we elkaars viering rond Huub Oosterhuis wederzijds met onze deelname en onze stemmen versterkt.

Op zondag 23 juni gaat het slotfeest door van 60 jaar UP waarop je van harte uitgenodigd bent. Concrete info daarover vind je op de website <https://www.kuleuven.be/up/60-jaar-up/ontmoetingsfeest-up>

Inschrijven vóór 16 juni is noodzakelijk.



Terug naar inhoudstafel

En tot slot

Uilenwijsheid

door Hans Andreus



Een dikke wijze uil die zei:
“Die wijsheid dat is niks voor mij!

Want daar een uil voor wijs doorgaat,
vraagt iedereen me maar om raad.

Zodat ik altijd denken moet
en altijd denken is niet goed.

Je wordt er dun van en boosaardig
en ik blijf liever dik en aardig.

Dus neem ik nu een wijs besluit:
het is met al mijn wijsheid uit.

Vraagt iemand mij nu weer om raad,
dan hoort hij niets dan mallepraat!”

Bron: https://www.dbnl.org/tekst/andr007waar01_01/andr007waar01_01_0015.php

Met toestemming van Karianne van der Zant, dochter van Hans Andreus (e-mail 23 mei 2024)



Terug naar inhoudstafel