

Space for Grace-project 1/1/2021 30/6/2022

Filosofenfontein HEVERLEE op NIEUWE WEGEN

NIEUWE VISIE op KERK-zijn morgen

- Persoonlijke geloofsvorming en –beleving versterken
- Vitaliteit van de gemeenschap innoveren

grenzen openen (binnen ↔ buiten)

- FF-spiritualiteit delen met ruimere groep zinzoekers
- interne versterking van de FF gemeenschap,
- externe versterking door **netwerk**verbreding

WIE? Projectgroep: kerngroep (Marcel, Sabine, Frank, Ides, Jacqueline)
+ Jef S + Lut S + Rik N

Betrokken FF-werkgroepen, aangestuurd door de projectgroep

MEER INFO Space for Grace-projecten in Vlaanderen

- 2x17 projecten gestart in 2020 en 2021: zie <https://www.gelovenbeweegt.be>

VISIE projectgroep FF op nieuwe wegen:

Praktisch

- Projectgroep (8) opgestart, maandelijkse bijeenkomsten
- Ondersteuning & vorming vanuit Space for Grace centraal
- Voorstel eerste korf van 6 initiatieven (informatiebrief)
- **Kerkberaad op 25 april 11h30**
- Bevraging Geloofsgemeenschap <3 mei 2021
- Resultaten bekend in e-Bubbels van 12 mei
- Concrete uitwerking start in mei (werkgroep)
- Evaluatie en bijsturing in oktober
- Verslaggeving via e-Bubbels:
 - ❑ Vaste rubriek rond Space for Grace-project



VISIE projectgroep FF op nieuwe wegen: DOELEN (INHOUDELIJK)

- FOCUS op VERKONDIGING in het spoor van Dominicus:
“Omdat de gemeenschap van Filosofenfontein ontstond als een project van de dominicanen en deze als hun opdracht ‘verkondiging’ vooropstellen zou ik bij vernieuwing vooral de klemtoon op dit aspect willen leggen. Op verkondiging in de breedste zin van het woord die, zoals ook Dominicus bedoelde, zich op de eerste plaats richt tot de randgelovigen, de twijfelaars of degenen die zoekende zijn zonder te weten waar en hoe. Sellman stelt zich de vraag of er plaats is voor ‘onzichtbare religie’. Hij bedoelt voor mensen die graag hun eigen weg gaan, bij de gemeenschap iets komen zoeken dat hen verder helpt, maar verder apart willen blijven staan. Dat is maar mogelijk als de gemeenschap een open gemeenschap is die niet bezorgd is om zichzelf maar een gesprek aanbiedt zonder te willen insluiten.” (Marcel Braekers)
- FOCUS op VERDIEPING (naar binnen) en UITSTRALING (naar buiten treden) van onze spiritualiteit, onze grenzen openen

FILOSOFENFONTEIN als AGORA

De agora was in de Griekse samenleving een open ruimte, de marktplaats waar mensen elkaar konden ontmoeten, waar men tot gesprek kwam, waar men nadacht over de samenleving en de toekomst van de aarde. Filosofenfontein wil als christelijk geïnspireerde plek nog meer dan vroeger een agora zijn omdat dialoog en elkaar bejegenen tot het wezen van ons geloof behoort en we meer dan ooit ondervinden hoeveel mensen zinzoekers zijn, die behoefte hebben aan zo'n ruimte.

HUIS-, TUIN- EN WANDELKERKEN

Huis-, tuin- en wandelkerken zijn een nieuwe vorm van kerk-zijn, een vorm van samen het 'Leven' vieren in de geest van de eerste christenen. Aansluitend bij het gewone leven, zijn zij een dynamisch gebeuren, een voortdurend onderweg zijn. Ze ontstaan spontaan uit de basis van een gemeenschap op zoek naar gedeelde spiritualiteit. De zoekende mens en het gemeenschapsgevoel staan centraal. Er is geen vast en strak georganiseerd programma.

ACTUALITEITSCAFÉ

Wij willen een gelovige gemeenschap zijn met twee voeten in de realiteit. Wij willen in dialoog gaan met zinzoekers en andersdenkenden over de grote kwesties van deze tijd - vanuit een evangelische inspiratie, en in het verlengde van ons eigen engagement. Voorbeelden van thema's: migratie en vluchtelingen, vermogensbelasting, duurzame voeding, zorg voor ouderen, euthanasie, nieuwe gezinsvormen ... We willen meebouwen aan Gods rijk, omdat het niet vanzelf komt. Dat doen we met goed voorbereide thematische dialogen met een open uitnodiging naar buitenstaanders toe, en ook als vorming voor onszelf.

SPIRITUALITEIT VIA KUNST- EN CULTUURBELEVING

Filosofenfontein is ook een plaats om te genieten: van de natuur, van de muziek, van de artistieke talenten en kunst-kennis van bezoekers. Vaak wordt in de zondagsvieringen verwezen naar hoe kunstenaars een thema uit de bijbel vertolken. Tot in de e-Bubbels en de zoomvieringen wordt kunst als medium gebruikt voor meditatie en gebed. Laat ons deze gaven ook ter beschikking stellen van derden, als laagdrempelige activiteit voor de lokale gemeenschap.

STREAMING VAN ZONDAGSVIERINGEN

We willen de mogelijkheden om als gemeenschap digitaal samen te komen verder uitbouwen door de nodige infrastructuur te installeren om vieringen en activiteiten via het Internet te kunnen organiseren. Zo kan wie niet in de kapel geraakt of liever wat afstand houdt vanuit de eigen omgeving deelnemen.

DE WEBSITE

De website is nu al een centraal element van het communicatieplatform van Filosofenfontein en wordt door meer dan 800 bezoekers per week bezocht. We willen de website vernieuwen zodat die nog toegankelijker en aantrekkelijker wordt. Door de vernieuwingen willen we de weg openen naar ruimere bekendheid en naar nieuwe doelgroepen. Aanpassingen zijn ook nodig om andere nieuwe initiatieven te ondersteunen. Daarnaast willen we ook onderzoeken of andere sociale media kunnen bijdragen aan onze communicatie, activiteiten en verbondenheid.

BEVRAGING & BIJKOMENDE INFORMATIE

Vul de bevraging in, ten laatste op 3 mei!

- Voor meer informatie omtrent de voorgestelde initiatieven, contacteer gerust iemand van de projectgroep!

- Wil je graag actief meewerken aan ons Space for Grace-project, laat het ons weten in de bevraging of via ons nieuw emailadres: spaceforgrace@filosofenfontein.be

- INSPIRATIEbronnen voor ons Space for Grace-project:
 - Matthias Sellmann: *'Parochie van de toekomst - 7 uitdagingen'*, uitgeverij Halewijn, 2021
 - Remmelt Meijer en Peter Wierenga: *'HERKERKEN - De toekomst van geloofsgemeenschappen'*, uitgeverij Vuurbaak, 2020
 - Dominicaanse spiritualiteit (Marcel Braekers, literatuur, lekendominicanen)
 - Persoonlijke ervaring vanuit Filosofenfontein